

RYSLINGE FRIMENIGHED

83. ÅRG. NR. 3 JULI – SEPTEMBER 2024



Sommer

Prædiken til konfirmation i Nazarethkirken torsdag d. 9. maj 2024

Kære alle jer, der er kommet her i Nazarethkirken i dag, kære konfirmander!

Biblen er en tyk bog! Og de tekster, vi har hørt fra den i dag, er fra hhv. det allerførste og det allersidste skrift i Biblen. Vi har altså hørt om begyndelsen og om afslutningen på hele den lange fortælling om Gud og mennesker.

Efter at Gud har skabt alting, himlen, jorden og menneskene, så gør de første mennesker det, de ikke skulle, for de spiser af kundskabens træ, og så bliver de smidt ud af paradiset. Og de får også at vide, hvordan livet i verden udenfor paradiset skal blive, det skal nemlig blive et besværligt liv, ikke et nemt og ligetil liv. Livet i verden er besværligt, det kommer til at gøre ondt og være svært, det er det, Gud fortæller de første mennesker. Så at livet kan være netop dét: besværligt, gøre ondt, ikke falde i hak, kræve meget af os – det skal vi egentlig ikke blive forskrækkede over. For sådan har det altid været og sådan vil det blive ved med at være. Kommer man til at opleve møje og besvær i sit liv, kommer man til at opleve smerte eller mørke, kommer man til at skulle kæmpe meget for noget og opleve, at alt ikke altid bare går let og glat, så er man altså ikke et mislykket menneske med et mislykket liv, nej, så er man et almindeligt menneske med et almindeligt liv.

Samtidig hører der mere til livet end alt det besværlige, svære og tunge. Det ved vi for det første deraf, at da Gud i begyndelsen skabte alt, hvad der er til,

på seks dage, så så han efter hver dag, at det, han havde skabt var godt. Livet er godt. Det kan godt være besværligt, men det er godt! Og det kan vi også få at vide, hvis vi læser videre i Biblen i det lange, lange mellemstykke, der er i Biblen mellem begyndelsen og afslutningen. Det handler om menneskelivet i verden sammen med andre mennesker og i pagt med Gud. Og det går ikke stille for sig. Det er vildt, det liv, vi er blevet givet, kan vi læse om. Der hører jalousi, snyd, og bedrag til, der hører frygt og fortvivlelse til, der hører store familiedramaer, lange kampe og ørkenvandring til – og så hører der velsignelse, glæde, kærlighed og venskaber til livet. Der hører gode overraskelser, håb og taknemmelighed til. Der hører fællesskab med andre og med Gud til. Fordi livet er godt, det er sådan det er skabt.

Så hvis I, kære konfirmander, lever et liv, hvor det skønne, lette og lykkelige findes, men ikke er der hele tiden, fordi I også oplever besvær, fortvivlelse, kamp og mørke, så betyder det sådan set blot, at I er helt almindelige mennesker, der lever helt almindelige liv. For livet er besværligt, men det er godt!

Så I er altså helt almindelige mennesker. Og samtidig er I som konfirmander, som hold, noget ganske særligt. Det har I været for mig! Der har faktisk ikke været meget besvær med jer, det har bare været virkelig godt – ja faktisk en velsignelse – at være præst for jer. I er sjove at være sammen med! I deltager i det, vi nu skal om torsdagen eller på vores udflugter. I synger med på salmerne! I kunne trobekendelsen

allerede efter to-tre gange. I behandler hinanden ordentligt, endda også mig, I giver plads, I er rummelige, I ved meget om kristendommen og vil gerne vide mere, og I er gode til at reflektere over alt det med Gud, livet og troen. Og I kan tro, jeg kommer til at savne jer!

Men læg nu mærke til, at det, at I som hold har været så skønne og vidunderlige at være sammen med, det gør jer til noget særligt, ikke til noget almindeligt. Det almindelige i livet er, at både det besværlige, krævende, smertefulde og tunge findes sammen med det dejlige, vidunderlige, lette og skønne. Så når man støder på begge dele i sit liv, så er det ikke fordi, der er noget i vejen med én, så er man bare helt almindelig.

Og hvad så med afslutningen, hvordan skal det hele ende? Det har vi også hørt om i dag. Det hele skal ende med, at Gud gør alting nyt; at han vil skabe en

ny himmel og en ny jord. Det skal Gud nok tage ansvaret for, det kan vi stole på. Og hvem skulle også ellers kunne skabe en ny himmel og en ny jord – vi kan jo ikke, for vi er ikke guder, vi er helt almindelige mennesker. Og midt i det både besværlige og vidunderlige liv, vi skal leve her på jorden, da kan vi i Biblen læse, at vi aldrig er alene, for alt, hvad der er både svært og skønt, det må vi dele med Gud. Gud er en Gud, der er til at tale med, og det gør menneskene i Biblen også. De råber til Gud, når de har brug for hjælp, eller de hvisker i mørket til ham. De siger ham tak med stor jubel eller de minder ham om alt det, han har lovet dem i de stunder, hvor det ser ud til, at han har glemt det. Og Gud lover os meget. Gud er en Gud, der giver os løfter. Det største og vigtigste løfte, det er, at det er ham, ikke os, der vil sørge for, at vi igen



Fra venstre: Sigurd Grube Jørgensen, Asbjørn Eilif Hollands Frank, Benjamin Wæde Enevoldsen, Sigrid Lundsgaard Rasmussen, Alva Pipaluk Bjerrum Draiby, Noor Krog Duve, Esther Møller Hjermitslev, Maria Louise Odgaard Møller.

kommer ind i det paradys, vi i begyndelsen blev smidt ud af. At komme ind i Guds rige, det kan vi ikke ved egen magt og kraft, det ved Gud godt, og derfor har han sørget for det. Det er det, som hele det Nye Testamente og fortællingen om Jesus, Guds Søn handler om – at han blev født, levede, døde på korset og opstod igen for at mennesker igen skal høre til hos Gud som hans børn og leve i Guds rige.

Og konfirmationen i dag, det er jo at blive bekræftet i det løfte fra Gud, sagt til hver enkelt af jer, da I blev døbt: at I er hans børn, at intet kan rive jer ud af Guds hånd – at I allerede nu lever i Guds rige, og at dér har I hjemme for evigt.

Det løfte fra Gud, det gør en stor forskel i det menneskeliv, der godt kan være besværligt. For løftet fra Gud om, at vi er hans børn og hører hjem-

me i hans rige og at han til sidst vil sørge for en ny himmel og en ny jord, det kan med Grundtvigs ord gøre, at vi kan leve livet som mennesker, der i vores liv ikke er på en vandring mod døden, men altid mod livet, det evige liv, i Guds rige. For Guds rige er et sted, hvor døden ikke er mere, og hvor heller ikke sorg eller klage eller alt det svære og tunge skal være mere. Derfor kan vi ranke ryggen, tage alt besværet i livet på os, dele det med Gud og med hinanden, og i troen vide os sikre på, at livet *er* besværligt, men det er først og fremmest godt, og at Gud allerede har sørget for det vigtigste, nemlig at døren til det paradys, der i begyndelsen blev lukket, nu står vidt åben igen for os.

Tillykke med jeres konfirmation i dag! Amen.

Maria Louise Odgaard Møller

Nyt fra bestyrelsen

Siden sidst har vi holdt generalforsamling og et konstituerende bestyrelsesmøde med også et par andre punkter på. På generalforsamlingen var der genvalg på alle poster, så vi kunne konstituere os som i den forgangne periode. Det giver en god kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Arbejdet med at lydisolere salen er nu færdigt. Det er rigtig flot håndværk, udført af tømrer Klaus Krogh Nielsen, og det er stadig en meget smuk sal. Loftet er nu hvidt, og ingen, som ikke ved det, kan se, at det ikke altid har været sådan. Og frem for alt er det langt rarere lydæssigt at være i salen. Pladerne har gjort dét, de skulle, og lyden er dæmpet og rar. Stik hovedet ind, eller glæd jer til næste

arrangement, som er Sct. Hans i præstegårdshaven. Smeden har også haft tid, så nu er det længe annoncerede handi-captoilet kommet op. Vi har nedsat en arbejdsgruppe til at planlægge næste års fejring af frimenighedens 100 års jubilæum. Der er stadig plads til gode ideer, så går I med nogle tanker om gode arrangementer i den sammenhæng, så kom endelig med dem.

Maria og Hans Henrik er så småt ved at lægge an til at skrive bogen om frimenighedens historie. I den forbindelse har vi bevilget Maria orlov i august måned samt i januar 2025. Mette Marslund passer embedet i disse måneder.

Helga Bojesen

2025 – et jubilæumsår

Ryslinge Frimenigheds historie går tilbage til den dag i april 1866, hvor grundstenen til Nazarethkirken blev lagt og dermed fundamentet for Danmarks første frie menighed. Det er værd at bemærke, at menigheden de første år netop var en *frimenighed* uden for folkekirken og uden biskoppeligt tilsyn, da lov om valgmenigheder først kom til i 1868, hvorved menigheden overgik til at være en valgmenighed.

Ryslinge Frimenighed er derfor langt ældre end 100 år, hvilket jubilæet i 2016 og Mikkel Crone Nielsen bog *Om kirkekamp i en nybrudstid* da også slår fast.

Alligevel er der grund til at markere 2025 som et jubilæumsår for frimenigheden, da det var i 1925, at en stor del af menigheden fulgte Skat Rørdam ud af folkekirken og omdannede den oprindelige Ryslinge Valgmenighed til Ryslinge Frimenighed. Det vil vi gerne

markere og festligholde, og i jubilæumsudvalget under bestyrelsen har vi derfor besluttet at udråbe hele 2025 til jubilæumsår, hvor der løbende vil være arrangementer, der på forskellig vis vil bidrage til fejringen.

Som Helga Bojesen allerede har skrevet i både forrige og nuværende kirkeblad, så vil Hans Henrik og jeg gerne skrive en bog, der fortæller historien om Ryslinge Frimenighed i sin helhed. Bogen vil lægge sig i forlængelse af det, der tidligere er skrevet herom, fx Mikkels bog. Hovedfokus i bogen vil, som i Mikkels bog, være på de teologiske debatter, frimenighedens præster deltog i, samt deres syn på kristendommen og det grundtvigske, suppleret med beskrivelser af deres forkyndelse og praktiske virke. Dette vil blive sat ind i en bredere ramme for frimenighedens liv og virke, herunder bestyrel-



Nazarethkirken i 1866.



Nazarethkirken i dag.

sens arbejde, som således også vil blive behandlet. Kilderne til bogen vil være frimenighedens kirkeblad, udgivelser af præsterne, div. materiale fra frimenighedens arkiv samt som nævnt tidligere udgivelser. Jeg har fået tilsagn fra både Niels Thomsen, Morten Kvist, Torben Bramming og Mikkel Crone Nielsen om, at de gerne vil lade sig interviewe til bogen, og jeg har allerede besøgt Niels Thomsen i Ballum og fået en god snak med ham. Jeg vil også meget gerne interviewe tidligere formænd og andre bestyrelsesmedlemmer, og hører allerede nu meget gerne fra jer, så vi kan lave en aftale. Tøv ikke med at tage kontakt til mig i den forbindelse!

Vi er i gang med at søge fonde til finansieringen, og den første bevilling er allerede løbet ind. Som Helga har skrevet, er jeg så heldig, at jeg har fået orlov i august måned og en måned efter nytår til arbejdet med bogen. Det betyder blandt andet, at der ikke arran-

geres en udflugt i august måned i år som i 2022 og 2023 – men vi skal nok få lejlighed til at tage på udflugt sammen en anden god gang. Og så kan vi glæde os over, at Mette Marslund vil passe embedet i mit fravær.

Maria Louise Odgaard Møller

Efterlysning af materiale til bog

I 2025 runder Ryslinge Frimenighed 100 år. Det fejrer vi med udgivelsen af en jubilæumsbog. I den forbindelse søger vi kilde-materiale i form af blandt andet bestyrelsesreferater, avisudklip og billeder fra perioden 1925-2000. Henvendelse til Hans Henrik Hjerimitslev (hjerimitslev@gmail.com / 3029 7416).

Aftensang og møde med biskop Mads Davidsen

Onsdag d. 4. september kl. 19.00-21.00 er det muligt at møde biskop Mads Davidsen og høre om hans visioner for Fyens Stift. Aftenen er for medlemmer af de grundtvigske valg- og frimenigheder.

Der vil også være aftensang. Arrangementet foregår i Odense Valgmenighed. Tilmelding er ikke nødvendig.

Tid og sted: Onsdag d. 4. september kl. 19.00 i Odense Valgmenighed.

Fejring af Grundtvigs fødselsdag

Søndag d. 15. september

Som sidste år er Ryslinge Høj- og Efterskole, Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed igen i år gået sammen om at markere og festligholde Grundtvigs fødselsdag.

Vi har sammensat følgende program for dagen:

13.00: Gudstjeneste i Nazarethkirken.
Prædikant: Maria Louise Odgaard Møller

14.00: Kirkekaffe i og omkring kirken

15.00: Koncert "Salmesteder" v. vokaltrioen O P H A V i højskolens teatersal.

O P H A V

Vokaltrio koncert & fællessang med Janne Mark, Marianne Søgård og Anne Odgård. Tre kvinder. Tre steder. Tre

nye stærke stemmer i Højskolesangbogen.

De tre fællessangs-komponister, salmedigtere og sangere Marianne Søgård, Anne Odgård og Janne Mark har de senere år hver især bidraget med nye salmer og sange til bl.a. Højskolesangbogen. De beskæftiger sig alle tre i deres produktion med et materiale, der taler både ind og ud af kirkerummet. Dette felt åbner sig i deres titler i den nye Højskolesangbog og Kirkesangbogen, hvor salmer og sange kan tage afsæt i hinanden. Som ukontrollerbare medrejsende finder de deres egne måder og steder at møde os på.

Glæd jer til en fantastisk koncert og til fællessang, når de tre kvinder gæster Ryslinge d. 15. september med deres trio O P H A V.

Entré for koncerten: kr. 50,-, som betales i døren.

Tid og sted: Nazarethkirken og Ryslinge Højskole søndag d. 15. september 2024 fra kl. 13.00.



Vokaltrioen O P H A V.

Sensommersang- aften med Helge Andersen Lund

**Onsdag d. 25. september kl. 19.30
i salen**



Forstander for Ryslinge Høj- og Efterskole, Helge Andersen Lund, kommer og holder en sangaften for og med os. Han tager sin saxofon og harmonika med og vil sammen med organist, Birgit Nedergaard, ved flyglet sørge for, at det musikalske akkompagnement er helt i top. Vi skal synge fra højskolesangbogen, og Helge vælger og motiverer de sange, vi skal synge. Frimenigheden er vært ved et glas vin, en øl eller vand. Det bliver helt sikkert en god aften!

Tid og sted: Onsdag d. 25. september kl. 19.30 i frimenighedens sal

Høstgudstjeneste

Med ekstra musik, frokost og efterårsmøde med foredrag og fællessang

Søndag d. 6. oktober

Vi begynder dagen med høstgudstjeneste kl. 11.00. Her medvirker Britta og Henrik Kold, et svensk-dansk par og violinduo, der især spiller nordisk musik. Repertoiret spænder over folkesange og folkemusik fra de nordiske lande blandet med klassiske toner.

Efter gudstjenesten samles vi i salen til frokost. Efter frokosten vil vi ved frimenighedens efterårsmøde høre et spændende og aktuelt foredrag af Jacob Birkler, som er ph.d. i medicinsk etik og fhv. formand for Etisk Råd. Desuden er han aktuell med bogen *Lad os tale om døden*, der udkom på Gads Forlag tidligere i år.

Debatten om aktiv dødshjælp blusser op med jævne mellemrum, og siden



statsministeren på folkemødet i 2023 meldte ud, at hun er tilhænger af aktiv dødsbistand og regeringen efterfølgende nedsatte ”Udvalget for en mere værdig død”, som i Kristeligt Dagblad kaldes for ”dødsudvalget”, har debatten atter fyldt herhjemme.

Jacob Birkler skriver om sit foredrag:
Aktiv dødsbistand eller aktiv bistand til døende – hvordan hjælper vi bedst?



Spørgsmålet om aktiv dødsbistand er et af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar samtale om dødsbistand.

Dagen vil også byde på kaffe og fællessang fra højskolesangbogen.

Tid og sted: Nazarethkirken og Frimenighedens sal søndag d. 6. oktober kl. 11.00.

Pris for foredrag og frokost inkl. drikkevarer: kr. 100,-.

Tilmelding til Maria senest d. 1. oktober.

Levende Ord i Ryslinge d. 9.-10. november 2024

Levende Ord i Ryslinge er et nyt årligt tilbagevendende møde i og omkring Ryslinge Frimenighed, hvor vi sætter fokus på det grundtvigske i hverdagslivet. Dette års møde har overskriften:

Åndehuller

Vi lever i en iltfattig verden. Hastigheden og larmen bliver højere og højere, og vi har svært ved at følge med. Vi bliver forpustede af den stadige rasen efter vækst, effektivitet, succes og oplevelser. Verden brænder, og vi brænder ud. Vi savner ilt. Vi har brug for åndehuller, hvor vi kan hente livsmod og frisk luft.

Men hvor skal vi finde disse åndehuller i dag? Og hvordan står det til med N.F.S. Grundtvigs begreber om ånd og livsånde? De spørgsmål vil vi kaste os over sammen med nogle af landets skarpeste tænkere og debattører. De vil komme med deres bud på, hvordan vi kan finde åndehuller og ånd inden for litteraturen, kristendommen, pædagogikken og samfundet generelt.

Gennem oplæg, sang og samtale vil vi sammen prøve at finde åndehuller, munterhed og livsmod i hverdagens larm og acceleration. Måske kan vi sammen med de inviterede oplægsholdere og debattører komme med nogle gode bud på, hvordan vi kan få ny luft i et samfund, der lider af permanent iltvind.

Se program på næste side...

Program

Lørdag

- 10.00 Ankomst og kaffe.
10.30 Morgensang og foredrag i kirken ved forstander for Testrup Højskole Simon Axø: *Ånd og åndehuller i skolen og hverdagen*.
12.00 Frokost.
13.30 Foredrag i kirken ved digter og essayist Søren Ulrik Thomsen: *Pro Ecclesia – forsvar for gudstjenesten*.
15.00 Kaffepause.
15.45 Gå- eller køretur til Ryslinge Højskole.
16.15 Fortælling og fællessang i højskolens foredragssal ved forstander Helge Andersen Lund og leder af højskolen Mette Sandager.
18.30 Aftensmad i salen.
20.00 Koncert i kirken med *Højlund & Holmsgaard*: Nordiske sange og viser om livet, kærligheden, naturen og myterne. Et møde mellem fortid og nutid til klangen af varm vokal og rå strengeinstrumenter.
21.30 Baren og højskolesangbogen er åben i salen.

Søndag

- 8.30 Morgenmad i salen.
9.30 Gudstjeneste ved Maria Louise Odgaard Møller.
Derefter frugt og kaffe.
11.00 Debat i salen: *At finde åndehuller i verden – hvor, hvordan, hvorfor?*
Paneldeltagere: Forfatter Josefine Ottesen, teolog og fhv. præst og refugieleder Louise Højlund Franklin, og højskolelærer, biolog og forfatter til bogen *Naturdannelse* Nikolaj Voldum Ahlburg.
Ordstyrer: Peter Mondrup.
13.00 Frokost og afrejse.

Levende Ord i Ryslinge foregår i kirken og i salen. Prisen for weekenden er kr. 795,-. Alle er velkomne! Tilmelding foregår på hjemmesiden ryslingefri-menighed.dk under ”Levende Ord i Ryslinge”.

Vi vil gerne tilbyde mulighed for overnatning for deltagere udefra. Derfor vil vi høre, om nogle af jer, der bor tæt på, vil stille et værelse med seng til rådighed. Hvis det er tilfældet, så kontakt Hanne Ravn (hanneravn@hotmail.com / 2579 8321) eller skriv jer på en liste i salen.

Vi glæder os til endnu en weekend med levende ord, musik og ånd!

Mange hilsner fra arbejdsgruppen

Torben Vind Rasmussen

Maike Pedersen

Mette Marslund

Hans Henrik Hjermitslev

Maria Louise Odgaard Møller

ÅNDEHULLER

Illustration af Lise Kaltoft.



9.-10.11.2024



**SAMTALE OM DET
GRUNDTVIGSKE I
SKOLE, KIRKE OG
SAMFUND**



LÆS MERE PÅ
WWW.RYSLINGEFRIMENIGHED.DK

Mine erfaringer fra Bibelmaraton

Jeg har aldrig så meget som overvejet at løbe et maraton! I mine yngre dage var jeg ok til sprint, men desværre ret uudholdende på langdistancen.

Ligeledes har tanken om at læse Bibelen fra ende til anden aldrig strejft mig. Det overstiger klart mine egne forventninger til min udholdenhed, og efter et længere forløb med bibelmaraton er jeg stadig overbevist om, at det max var blevet til en 5 kilometer, hvis jeg havde kastet mig ud i dét projekt på egen hånd.

Men jeg er ikke på egen hånd – og det gør hele forskellen! Gennem det sidste halvandet års tid er jeg, sammen med resten af Bibelmaratonholdet, der tæller cirka 20 personer, blevet hjulpet igennem Bibelen på yderst kompetent vis. Vi er blevet klædt på til at forstå baggrunden – at kunne sætte teksterne ind i en historisk, geografisk og betydningsmæssig kontekst, og vi har fået svar på nogle af vores mange spørgsmål. Selve læsningen, bearbejdet om man vil, har vi gjort selv hjemmefra, og især nogle af de gammeltestamentlige tekster har for mig mest af alt været en

viljesakt at komme igennem.

Man starter jo, i sagens natur, forfra, når man læser Bibelen fra ende til anden. Med skabelsesberetningerne, syndefaldet, Kain og Abel og alle de andre fortællinger, vi alle sammen kender. Men hurtigt bevæger man sig over i slægtstavler, lange beskrivelser af en lov, der kan forekomme meningsløs, og man møder en gammeltestamentlig Gud, der kan virke fremmed og svær at begribe. De første mange gange var for mig båret af anfægtelser og forgæves forsøg på at få greb om de dele af GT, jeg aldrig før havde mødt og ikke umiddelbart kunne placere. Spændingsfeltet mellem at læse GT som jødernes historie og hellige skrift, og samtidig som værende vores fundament med vigtige tekster, der både kan sige os noget i vores nu, men også kan klæde os på til at læse og forstå Ny Testamente bedre i et samtidigt perspektiv – det spændingsfelt var for mig udfordrende at acceptere. Men personligt oplevede jeg, at meget blev lettere og utroligt meget mere givende, end jeg havde forventet, da jeg fandt en form for accept i at



Billeder fra Bibelmaraton, hvor vi fejrede, at vi efter 1 år og 3 måneder var blevet færdige med det Gamle Testamente. Madholdet havde lavet "bibelsk mad" til os, herunder naturligvis usyret brød og stegt lam.

være netop i et spændingsfelt, hvor der kan gives mange sandheder på én gang, uden at man af den grund kan forvente et rigtigt – eller klart – svar. Kompleksiteten er stadig stor, men den er også ret fin at være i, fordi fraværet af klare svar giver mulighed for en dybde, jeg ikke har mødt i andre læseoplevelser.

Vi er meget forskellige mennesker på holdet, med vidt forskellige baggrunde. Der er stor forskel på, hvad vi har med i bagagen og på, hvordan vi går til læsestoffet. Men generelt er der en stor nysgerrighed og åbenhed; både i forhold til Mette og Maria, der underviser os,

men også i gensidighed. Det er et trykt forum at dele sine overvejelser, anfægtelser og små opture, når ting pludselig falder på plads og giver mening efter længere tids kamp med teksten.

Jeg er meget taknemmelig over at blive hjulpet igennem mit bibelske maraton på denne måde, og jeg kommer til at savne læsningen og især at mødes hver tredje mandag, når vi engang er færdige. Så måske skulle man kridte skoene og løbe et maraton mere – Bibelen kommer man vist aldrig helt i mål med.

Lise Kaltroft

Kalender

23. juni

Sankt Hans i præstegårdshaven

19. august

Bibelmaraton

4. september

Aftensang og møde med biskop Mads Davidsen i Odense Valgmenighed

13. september

Morgensang v. Malene

15. september

Fejring af Grundtvigs fødselsdag
Fællesgudstjeneste, kirkekaffe, koncert & fællessang

16. september

Bibelmaraton

25. september

Sensommersangften med
Helge Andersen Lund

27. september

Morgensang v. Maria

6. oktober

Høstgudstjeneste med musik,
frokost og efterårsmøde

7. oktober

Bibelmaraton

11. oktober

Morgensang v. Malene

Fridage og ferie

Jeg holder ferie i ugerne 27-30.

Malene Rask Aastrup passer embedet i uge 27-28, Mette Marslund passer embedet i uge 29-30.

Jeg holder orlov i august måned, her passer Mette Marslund embedet.

Jeg holder friweekend d. 28.-29. september, her passer Malene Rask Aastrup embedet.

Malene Rask Aastrup kan kontaktes på tlf. 2830 5332.

Mette Marslund kan kontaktes på tlf. 2371 6568.

Maria Louise Odgaard Møller

Datoer for bibelmaraton i efteråret

Vi mødes i salen kl. 16.00-17.45:

19. august
16. september
7. oktober
28. oktober
18. november
16. december

Kirkelige handlinger

Dåb

7. april 2024

Alva Pipaluk Bjerrum Draiby

Bisættelse

7. juni 2024

Dagny Agergaard Pedersen

Vielse

15. juni 2024

Emma Larsen og Kasper Astrup
Lind

Orientering om privatlivspolitik

Vi gør opmærksom på frimenighedens privatlivspolitik, som du kan læse på hjemmesiden www.ryslingefrimenighed.dk.

Privatlivspolitikken er udarbejdet med henblik på at oplyse vores medlemmer om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger.

Du opfordres til at læse privatlivspolitikken på vores hjemmeside: <https://www.ryslingefrimenighed.dk/medlemskab>. Her kan du bl.a. læse om, hvilke typer personoplysninger vi har om vores medlemmer, hvordan vi håndterer oplysningerne og hvad dine rettigheder er i den forbindelse.

Bestyrelsen

Morgensang i Nazarethkirken

Kl. 9.00 på følgende fredage i september og oktober

13. september
27. september
11. oktober
25. oktober



Frimenighedens sal Kirkebil:

I forbindelse med begravelse eller bisættelse er det muligt at låne salen til en efterfølgende reception.

Henvendelse skal ske til Maike Pedersen på tlf. 27 13 79 27.

Kirkebil: – kan benyttes til gudstjenester og arrangementer mod en egenbetaling på kr. 30,-. Kirkebilen skal bestilles dagen forinden før kl. 16.00.

Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15

Ansatte

Præst:

Maria Louise Odgaard Møller,
Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge.
Tlf.: 21 19 18 66
praesten@ryslingefrimenighed.dk

Graver:

Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@hotmail.com
Henvendelse om begravelse og gravsted.

Organist:

Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
birgit@cbmadsen.dk

Regnskabsfører:

Lone Rosager
Dronningemaen 27B 2. th.
5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Kirketjenere:

Anna Duve tlf. 61 41 95 51
Alberte Østertoft tlf. 42 80 26 70
Saxo Bjerrum Draiby tlf. 30 26 41 55

Kirkesangere:

Heike Pohl Malmros
tlf. 28 91 92 84

Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02

Rengøring i sal:

Anna Duve og Alberte Østertoft

Frimenighedens bestyrelse

Formand: Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe, Tlf. 51 96 97 34

Email: formanden@ryslingefrimenighed.dk

Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27

Kasserer: Svend Aage Tujær, Kildevangen 96, 5750 Ringe

Tlf. 51 26 93 96, Email: kasserer@ryslingefrimenighed.dk

Hanne Ravn Rasmussen

Ulla Haslund

Lise Charlotte Petersen

Eske Rauer

1. suppleant: Marlene Schmidt Larsen

2. suppleant: Torben Vind Rasmussen

GUDSTJENESTER

Juni

- Søndag 23. juni kl. 9.30
4. søndag efter trinitatis
- Søndag 30. juni kl. 11.00
5. søndag efter trinitatis

Juli

- Søndag 7. juli kl. 14.00
6. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup
Gudstjeneste i
valgmenighedens
præstegårdshave
- Søndag 14. juli kl. 9.30
7. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup
- Søndag 21. juli kl. 11.00
8. søndag efter trinitatis
Mette Marslund
- Søndag 28. juli
Ingen gudstjeneste

August

- Søndag 4. august kl. 11.00
10. søndag efter trinitatis
Mette Marslund
- Søndag 11. august kl. 19.00
11. søndag efter trinitatis
Mette Marslund
- Søndag 18. august kl. 11.00
12. søndag efter trinitatis
Mette Marslund
- Søndag 25. august kl. 9.30
13. søndag efter trinitatis
Mette Marslund

September

- Søndag 1. september kl. 11.00
14. søndag efter trinitatis
- Søndag 8. september kl. 9.30
15. søndag efter trinitatis
- Søndag 15. september kl. 13.00
16. søndag efter trinitatis
Fællesgudstjeneste, fejring af
Grundtvigs fødselsdag
Læs mere inde i bladet
- Søndag 22. september kl. 11.00
17. søndag efter trinitatis
Konfirmanderne medvirker
- Søndag 29. september kl. 11.00
18. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup
(Valgmenighedens
høstgudstjeneste)

Oktober

- Søndag 6. oktober kl. 11.00
19. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste med
ekstra musik
Frokost i salen og
efterårsmøde
Læs mere inde i bladet