

RYSLINGE FRIMENIGHED

78. ÅRG.

NR. 2

APRIL-JUNI



Jesus og Peter på dybt vand.

Niels Skovgaards gravmæle over valgmenighedspræst Karl Povlsen.

Om skibskatastrofer og det kristne håb

– prædiken til 4. søndag efter helligtrekonger (Matt 8, 23-27)

Den 29. januar 1959 afgik det nybyggede Grønlandsskib Hans Hedtoft fra Julianehåb med kurs mod København. Skibet – der var udråbt som synkefrit, og altså kunne besejle det isfyldte farvand året rundt – var på sin jomfrurejse under den erfarne kaptajn Poul Ludvig Rasmussens kyndige kommando. På turen fra København til Grønland havde skibet slået hastighedsrekorden, og der var stor bevågenhed med Grønlandshandelens nye, succesfulde skib. Efter at have besejlet den grønlandske vestkyst, var man nu på vej sydover igen. Ingen af de 95 ombordværende havde på det tidspunkt nogen idé om, hvilken tragisk skæbne de om få timer ville sejle i møde.

Ud for Kap Farvel løb skibet ind i et voldsomt uvejr, og den 30. januar kl. 13.56 udsender skibet et SOS efterfulgt af meldingen om, at de er kollideret med et isbjerg. I de efterfølgende timer fyldes skibet med vand.

Kl. 17.41 kommer den sidste radiomelding. Tre små ord, der kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på én: »Vi synker langsomt.« En dødskamp, der havde strakt sig over 4 timer stod foran sin afslutning. Et enkelt signal klokken 18.06 – uforståeligt – er måske det tidspunkt, hvor telegrafrummet blev fyldt med vand – eller skibet krængede rundt – eller... For noget endeligt svar på, hvad der skete i de forfærdende timer, har vi aldrig fået. Og får det nok heller ikke. Tårnhøje bølger, snestorm og ringe sigtbarhed gjorde alle redningsforsøg umulige. Og intet menneske kunne



MS Hans Hedtoft stævner ud på sin Jomfrurejse.

overleve i det iskolde vand i mere end nogle få minutter.

Der blev straks iværksat en storstilet eftersøgning efter skibet og mulige overlevende. Skibe og fly fra talrige nationer deltog, men Hans Hedtoft var forsvundet sporeløst fra havets overflade.

Ni måneder forliset skyller en redningskrans fra skibet i land på Island – som en hilsen fra de omkomne og som det eneste synlige tegn på, at Hans Hedtoft overhovedet har eksisteret.

Det er svært at sammenligne katastrofer. Og også en smule smagløst. Der er ikke nogen almindelig anerkendt skala for den slags. Det svarer lidt til at sammenligne højden på Rundetårn og et kanonskrald. Men der er ikke tvivl om, at Hans Hedtofts forlis er én af de helt store nationale katastrofer: så stor, at vi selv tres år efter forliset, stadig mindes det.

Men samtidig minder begivenheden os om, at katastroferne også sker i vores egne liv. De helt almindelige liv, langt borte fra isbjerge og meterhøje bølger.

Og det er vel egentlig også hvad dagens evangeliefortælling minder os om. Den om disciplene, der er fanget i deres båd under stormen på søen. Hvor vi hører om deres angst og rædsel og om deres klare overbevisning om, at nu er det slut, nu går de under.

Som ungt menneske kan man godt leve i en bevidsthed om, at man på det nærmeste kan gå på vandet. At der ikke rigtig findes noget, der kan slå én ud af kurs. Og hold da op, hvor jeg under ungdommen den grundstemning af uovervindelighed.

Men når man bliver ældre, sker der ofte det, at noget andet flytter ind i tilværelsen. Uovervindeligheden bliver mindre, mens man bliver bevidst om sin egen skrøbelighed: at man som menneske er uhyre udsat, og at der ikke skal særlig meget til, før katastrofen rammer. En



Islændingen Magnus Hafliðason med redningskransen fra Hans Hedtoft.

halvskæv mutation af nogle tilfældige celler ét eller andet sted i kroppen. En lastbilchauffør, der i et kort overblik er uopmærksom ved et højresving. Et stearinlys man glemmer at slukke på et uheldigt tidspunkt.

Som modne mennesker er vi fuldstændig klar over, at tilværelsen i sig selv rummer en ubønhørlighed, som er vanvittig skræmmende og som kan få os til at vågne med et sæt midt om natten. Der er en rædsel i livets skyggesider, som vi har meget svært ved at stille noget op med. Og hvor ville vi da gerne slippe for både frygten og angsten og skrøbeligheden. Så meget at vi i stort tal medicinerer os mod denne udsathed, enten med alkohol, piller, overspisning eller trøsteshopping.

Som ung syntes jeg, at disciplene i båden på Genezareth sø var pjevsede og skulle tage sig sammen, fatte øsen og åren og ellers vise lidt hård på brystet overfor de rasende elementer. Men nu, som halvgammel, forstår jeg så udmærket godt deres rædsel og frygt for undergangen.

Det er værd at lægge mærke til et helt bestemt træk i evangelieteksten. For mens disciplene er ved at gå under i lige dele vand og rædsel, ligger Jesus nemlig trygt og sover i skibets bund. Der er noget nærmest provokerende i hans væremåde. Både det, at han ligger og sover trygt under stormen, men også i hans ord til disciplene: »Hvorfor er I bange, I lidettroende?«

Ja, hvorfor mon? Hvor dumt kan man egentlig spørge. Skibet er ved gå ned med mand og mus, så frygten er vel egentlig ganske velbegrunderet.



Rembrandt. Stormen på søen (1633).

Jesus rejser sig, og der står, at han truede af stormen og bølgerne. Øjeblikket efter var det blikstille. Men det er værd at lægge mærke til, at disciplenes frygt ikke af den grund forsvinder. Det er jo ikke sådan, at de tørrer sveden af panden og bare sejler videre, som om intet var hændt. For frygten er der stadigvæk. Den er ikke forsvundet. Men den er samtidig blevet forvandlet til noget andet. Fra at være frygt for undergang er den blevet til sand Gudsfrygt.

Det er nemlig den erfaring, disciplene gør sig. At midt i rædsel og kaos og undergang er Gud selv til stede. Ikke bare den Gud, der midt i ulykken taler til Job. Den Gud der så at sige viser sig fra ryggen i stormens susen, i jordskælv og laviner. Men den Gud, der i sin søn er til stede som et menneske blandt frygtsomme mennesker, midt i stormen, midt i undergangen. Den erfaring vækker den sande gudsfrygt: at vi som mennesker er udsatte i tilværelsen; at vi

er magtesløse over for de voldsomme kræfter som også vi moderne velfærdsdanskere er underlagt. Men vigtigst af alt: at vi midt i denne udsathed tør stole på og have ubegrænset tillid til, at Gud har vist os sit nådige ansigt: at han vil være med os og stå os bi midt i vores livs storm; ja selv ind i vores kaos, i mørket, døden, undergangen.

I bund og grund er det vel præcis det, evangeliet vil sige til os i dag. At også vi – som mennesker til alle tider – helt fundamentalt er magtesløse over for tilværelsens store kræfter. At minde os om, at der også kun er æggeskalstynd membran mellem vores trykke, centralvarmebegunstigede velfærdsliv og livets storme, i hvilken form de end måtte komme over os.

Og vi bliver mindet om, at kirken, menigheden, altså ikke er nogen dobbelt-skroget supertanker, men slet og ret en lille, skrøbelig klinkbygget smakkejolle, der lægger fra land i tilværelsens storm med én eneste og lige så skrøbelig last: budskabet om troen, håbet og kærligheden.

Troen på, at vi alle er underlagt den Herre, der både rejser stormen og midt i undergangen tager os favnen og viser os sit nådige ansigt. Håbet på, at vi med ham må se ind i en ny horisont, en ny himmel og en ny jord, når den gamle og trætte lukker sig over os. Og at vi med den tro og i det håb må kunne sænke skuldrene og løfte hovedet i en nyvundet frimodighed, i den sande Gudsfrygt. Den tro og det håb, at vi intet andet skylder end at elske hinanden.

Men det er så sandelig også en hel opgave i sig selv. Amen.

Uddrag af for- mandsberetningen

Fra generalforsamlingen 13. marts 2019.

I bestyrelsen har vi i år haft fokus på Fællesskab, Frivillighed, og Ejerskab. Vi har arbejdet hen imod at få flere arbejdende udvalg, samtidig med, at vi har udvidet den tidlige gudstjeneste, hver anden måned, med oplæg fra medlemmerne eller andre lokale personer, som kunne fortælle en god historie eller hvad der nu kunne inspirere. Bestyrelsen er forhåbentlig blevet mere synlig ved en personlig præsentation i kirkebladet. På årets inspirations tur har bestyrelsen kunnet fordybe sig og lægge planer for året. Debatten drejede sig om Frivillighed med medansvar, hvor hensigten er, at vi skal styrke fællesskabet og følelsen af medejerskab for og omkring kirken og foreningens arbejde.

Årets inspirationstur gik til Kerteminde Valgmenighed. Her fik vi en rundvisning i Emmauskirken ved præst Anders Lundbeck Rasmussen og næstformand



Lars Galsgaard.

Else Sørensen. Tillykke til Kerteminde Valgmenighed med 150-års jubilæet.

Årsmødet for Foreningen af Valg & Fri-Menigheder blev i 2018 afholdt på Vallekilde Højskole. Vi hørte et oplæg ved professor i religionsvidenskab Anders Klostergaard Petersen med titlen: »Er Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i dag – overflødig eller en uundværlig røst i nutiden?« Det kan anbefales at tage en tur til Odsherred og besøge Vallekilde Højskole og Valgmenighed. Smukt område.

Den 1. januar 2018 trådte en ny lov om trossamfund uden for folkekirken (trossamfundsloven) i kraft. I følge §§20-21 er Frimenigheden forpligtet til at indberette en række oplysninger, bl.a. om medlemstal, kontaktperson, ændring i vedtægter og et seneste årsregnskab til Trossamfundsregisteret.

Året bød også på en del byggeopgaver i og omkring præstegården. Spise-stuen i Kirkely trængte til en oppudsning, som førte mere med sig. Ulovlige beklædningsplader af Celotex (udvikler farlige gasser ved brand og giver fugtskader), skulle udskiftes og ny serieforbundet brandalarm skulle installeres. Med nye vægge, maling og nyslebne gulve er det blevet et rigtig godt resultat. Ligeledes blev præstekontoret opdateret med en et nyt reol-system, muliggjort af et beløb fra en tidligere arv. Vi fik malet salen udvendigt, med sokkel og vinduer.

I kirken er dåbsværelset er istandsat med nye skabe, pusleplads og et låsbart skab til sølvtøj. Vi er rigtig glade for, at der nu er skabt plads til udstyr til de mange forskellige aktiviteter i begge

menighederne. P-pladsen er drænet i tre render, med to brønde og vertikaldræn, hvilket ser ud til at virke efter hensigten. Kirkegårdstaksterne er revideret og ligger på hjemmesiden.

Tak til de forskellige udvalg og de flere der er kommet til: kagebagerlaug, kaffe-bryggerhold, haveudvalg, byggeudvalg, arrangementsudvalg, festivaludvalg, finansieringsudvalg, fondsudvalg + alle dem der bare yder en indsats uden at være i et udvalg.

Der er et stort ønske om et digitalt flygel til kirkerummet. Der er søgt fonde, og vi har modtaget kr. 20.000,- fra Den Faberske Fond og kr. 10.000 fra endnu en fond. I kirken indbyder vi til fælles arbejdsdag torsdag den 11. maj kl. 14.00 med rengøring og rustbehandling af jerngitter og lysekroner.

Der skal også lyde stor tak til vores ansatte: tak til kirketjenerne Klara fra Aaskovvej og Vilhelm fra Herringe. Tak til kirkesangerne Heike Pohl Malmros (ansat d. 1. august) og Malene Schmidt Larsen, der sammen med vores dygtige organist Birgit Nedergaard Madsen sørger for god musik til gudstjenesterne. Vi nyder det! Tak til Lone, Tonny og Eva, der sørger for at holde kirkegården smuk. I får ros fra mange sider. Tak til regnskabsfører Lone Rosager Vi er trygge og nyder godt af din store erfaring.

Tak til Mikkel og hans familie for året, der er gået. Vi glædes over dine rejsefortællinger og din musik. Vi mærker din energi og udstråling igennem gode og aktuelle prækender. Og tillykke med Balder – den firbenede familieførørgelse i Kirkely.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde igennem året. Jeg synes vi er kommet godt fra start. Tak for det store engagement og de mange gode drøftelser vi har med hinanden.

Lars Galsgaard

Præsentation af bestyrelsen

Mit navn er Lise Charlotte Petersen. Jeg er født i 1963 og voksede op i Boltingårdsskov syd for Ringe. Efter skolegang i folkeskole og på Midtjys Gymnasium tog jeg på højskole i Jylland. I nogle år arbejdede jeg i en børnehave, og blev i løbet af den tid klar over, at jeg ville uddanne mig til pædagog. Jeg bosatte mig i Odense i 1987 og fik der min uddannelse, mødte min mand Søren og vi fik to drenge: Emil og Frederik. Jeg fik arbejde i en Specialbørnehave i Odense, for småbørn med handicap. Der har jeg nu arbejdet i 25 år, de sidste 10 år som daglig pædagogisk leder. I 1998 flyttede vi til Ryslinge, da vi blandt andet ønskede at vores drenge skulle gå på Ryslinge Friskole. Vi er stadig bosiddende midt i Ryslinge by.



Lise Charlotte Petersen.

Jeg er født ind i Frimenigheden, min familie har i flere generationer været en del af menigheden. Selvom vi boede i Odense, da vores drenge skulle døbes, valgte vi at få dem døbt i Nazarethkirken, da jeg også dengang havde en stærk tilknytning til kirken. Jeg nyder at være i kirkerummet, det giver mig tid til eftertanke og refleksion, fællesskabsfølelse, ro og mulighed for at synge og lytte til musikken.

Jeg har nu siddet i bestyrelsen i et år. Derved har jeg fået indsigt i hvad det indebærer at få kirke, samarbejdet med medarbejdere, arrangementer og alt det andet der foregår i løbet af et kirkeår til at lykkes. Bestyrelsesarbejdet er spændende, alsidigt og udfordrende på den gode måde. Jeg er medlem af fællesudvalget, hvor vi samarbej-

der med Valgmenigheden om at drive vores kirke på den bedst mulige måde.

Jeg ser frem til at fortsætte mit samarbejde med Mikkel, de ansatte og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Mange forårshilsener,

Lise Charlotte Petersen

Brænde

Der er blevet tyndet ud i bøgeskoven bag salen, så har du brændeovn – og har du brug for noget brænde – har du som medlem af frimenigheden mulighed for at få fyldt brændeskuret op. Det koster kun din egen arbejdsindsats!

Kontakt Mikkel Crone Nielsen for nærmere aftale.



Årsmøde 2019

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Lørdag d. 25. maj 2019 i Sdr. Nærå Valgmenighed

Årsmøde i Sdr. Nærå: Særskilt opslag, husk tilmelding:

Tilmelding. Til formand Lis Rosager Møldrup
på mail formanden@valgmenigheden.dk

Skriv dit navn, mailadresse, telefonnummer og navn på menighed.

Frist for tilmelding og indbetaling af deltagergebyr (kr. 575,-)
er 1. maj 2019 på **konto 3224 2093375.**

Husk at skrive navn og menighed på bankoverførsel.

Tidspunkt	Program	Sted
Kl. 9:00 – 9:45	Ankomst til Sdr. Nærå Valgmenighed. Udlevering af navneskilt, infomateriale og vand. Der serveres kaffe og boller	Storstuen. Indkørsel ved Espegyden. Parkering kan også foregå på Efterskolen
Kl. 10:00	Gudstjeneste	Sdr Nærå Valgmenighedskirke
Kl. 11:00	Velkomst ved valgmenighedens formand Lis Rosager Møldrup. Sdr. Nærå Valgmenighed i dag samt praktiske oplysninger.	Sdr Nærå Valgmenighedskirke
Kl. 11:30	Frokost	Storstuen
Kl. 13:00	Animismens væsen – ”kunsten at forføre en elg” Foredrag ved Rane Villerslev, direktør på Nationalmuseet, antropolog, eventyrer og professor	Sdr Nærå Valgmenighedskirke
Kl. 15:00	Eftermiddagskaffe	Spisesalen på Midtfyns Efterskole
Kl. 15:30	Generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder	Midtfyns Efterskole
Kl. 19:00	Festmiddag Mellem hovedret og dessert er der koncert med Lunau og Sund	Storstuen Sdr Nærå Valgmenighedskirke
	Tak for i dag	

Årsmødet vil blive afholdt i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke og Storstue. Indkørsel ved Espegyden. Generalforsamlingen foregår på Sønder Nærå Friskole/Midtfyns Efterskole, Torpegårdsvej 15-19. Skolen ligger 1 km. fra kirken. Der er mulighed for at parkere ved skolen og gå til kirken.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen Sdr Nærå Valgmenighed. Formand Lis Rosager Møldrup. Tlf. 51 56 33 24.

[www. valgmenigheden dk](http://www.valgmenigheden.dk)

Sdr. Nærå Valgmenighed Stationsvej 171 5792 Årsløv tlf. 65 99 11 02

Animismens væsen – ”kunsten at forføre en elg”



Hvad er tro? Kan man tro mere rigtigt – og kan man tro forkert?

Mennesket har altid troet – på noget, på nogen. Og spørgsmålet er i dag om noget mere aktuelt end nogensinde. Ånder, reinkarnation og jægere i dyrekostumer kan let opfattes som udtryk for en primitiv livsform, der bygger på illusioner og selvbedrag.

Med udgangspunkt i det sibiriske jægerfolk, jukagirerne, delagtiggør Rane Willerslev tilhørerne i sin antropologiske forskning i naturreligion (animisme). Han tager i sin forskning jukagirerne alvorligt og argumenterer for, at deres virkelighedsbillede er lige så gyldigt og lige så funktionelt som vores på sine egne betingelser.

Foredraget tager afsæt i Rane Willerslevs egne oplevelser som pelsjæger i Sibirien.



Lunau&Sund er folk / singer-songwriter men de står på skuldrene af den nordiske vise- og sangskrivningstradition.

Lunau&Sunds klangunivers er gennemsyret af en eftertænksom nordisk melankoli, som understøttes af deres fine, dansksprogede tekster, der på poetisk vis bevæger sig igennem eksistentielle emner, naturen og samfundet med en velreflekteret og smittende ro. Trine Lunau synger og spiller harmonika, Peter Sund spiller guitar og synger. De to har spillet og skrevet musik sammen i mere end 17 år og som duo er sammenspillet og indfølingen med hinanden i særklasse.

Koncerterne er bygget op med sang og akustisk guitar i centrum og musikken bliver suppleret af nærværende fortællinger og anekdoter fra duoens liv og de historier som teksterne tager afsæt i.

Men sig har de har Lunau & Sund trompetisten Torben Sminge. Han er bl.a. kendt fra sit virke som kunstneriskleder og dirigent i Odenses professionelle bigband - Tip Toe Big Band. Han har i mange år været ansat som trompetist i Klüvers Bigband, orkester musiker på Odense Teater og meget mere. Torben lyriske og ekvilibristiske spil smyer sig elegant ind i Lunau & Sunds sange.

Forårsmøde: Er der forkyndelseskrise i (folke)kirken?

Et debatforedrag om dåbsklude, Gud som terapeut og kirkens indholdsløse forkyndelse. Ved Maria Louise Odgaard Møller (f. 1976), ph.d., sognepræst og tidligere valgmenighedspræst.

Mange tal og undersøgelser viser, at kirkelivet i Danmark skranter: færre går til gudstjeneste om søndagen, færre får deres børn døbt. I et forsøg på at vende denne udvikling har kirken gennem de seneste 15-20 år udbudt en lang række aktiviteter og særgudstjenester i håbet om at kunne finde frem til det, som folk finder »spændende og relevant«. De seneste år er »udbudskirken« blevet suppleret med dåbsstatistikker, dåbsfoldere og damer, der strikker dåbsklude til dåbsbørn i håb om at flere vil bære deres barn til dåben.

Men spørgsmålet er, om forkyndelsen i kirken nu er blevet så ufarlig, at den også er helt tømt for indhold. Med andre ord: Er der forkyndelseskrise i folkekirken?

Tid: Onsdag d. 10. april kl. 19.30

Sted: Salen



Maria Louise Odgaard Møller.

Skærtorsdag aften...

...er Lene og Mikkel værter for en hyggelig komsammen i Kirkely efter aften-gudstjenesten. Vi ønsker hinanden god påske over et lille glas og synger et par sange fra den blå.

Tid: 18. april kl. 19.30

Musikgudstjeneste med Kor MediUS

Ved musikgudstjenesten i april medvirker Kor MediUS fra Ringe. Koret dækker et bredt spekter af den rytmiske musik og ledes af Linda Delamotte.

Tid: Søndag 28. april kl. 17.00



Kor MediUS.

Sangaften med kirkens ansatte

Onsdag d. 8. maj indbyder vi til sangaften i salen. Denne aften vil sangene blive valgt af de ansatte i kirken, nemlig organist Birgit Nedergaard Madsen, vores kirkesangere Marlene Schmidt



KirkelyFestival

Sæt endelig et stort kryds i kalenderen lørdag d. 31. august. Den dag vil præstegårdshaven nemlig lægge græs til 2. udgave af KirkelyFestival, som første gang løb af stablen for to år siden.

Der er tale om en hyggelig minifestival med god musik, mad og drikke, og ikke mindst: hyggeligt samvær for unge og gamle.

Det endelige program ligger langt fra fast, men der skulle gerne være mere nyt i det kommende kirkeblad.



Larsen og Heike Pohl Malmros samt vores graver Lone Holmegaard.

Tid: Onsdag d. 8. maj kl. 19.30

Arbejdsdag i præstegårdshaven

Igen i år samler vi frivillige til en arbejdsdag i præstegården. Som alle, der har deltaget, ved, plejer det at være ganske effektivt og ikke mindst hyggeligt. Vi gentager derfor succesen fredag den 10. maj, hvor vi mødes i Kirkely kl. 14.00. Kan man først komme senere, er man også meget velkommen til at troppe op. Vi skal nok sørge for drikkevarer samt aftensmad til det flittige arbejds hold. Meld dig til hos Mikkel Crone Nielsen på tlf. 62 67 10 95 eller på mail: praesten@ryslingeformenighed.dk

Tid: Fredag d. 10. maj

Konfirmandindskrivning for sæsonen 2019-2020

Hvis du skal i 7. klasse og overvejer at gå til konfirmationsforberedelse i Ryslinge Frimenighed, så mød op til indskrivningsmøde søndag d. 12. maj kl. 9.30. Tag gerne dine forældre med.

Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 9.30, og derefter går vi over i salen, hvor vi kan hilse på hinanden. Jeg vil fortælle lidt om, hvad det vil sige at »gå til præst«, og I vil kunne få besvaret de spørgsmål, I end måtte have. Medbring

gerne din navne- eller dåbsattest. Tidspunktet for konfirmationen 2020 ligger allerede fast. Det bliver Kristi himmelfartsdag, torsdag den 21. maj kl. 10.00 i Nazarethkirken.

Tid: Søndag den 12. maj kl. 9.30

Sted: Nazarethkirken

Kirke, kaffe og fortælling: Signe Nørgaard

Efter gudstjenesten sætter Signe Nørgaard, der har trådt sine barnesko i Ryslinge, sig til rette ved flyglet. Hun vil spille og synge sine egne sange, bl.a. fra albummet *Hjertelyd*.

Tid: Søndag 26. maj kl. 9.30



Signe Nørgaard.

Konfirmation

I år fejrer vi konfirmation Kristi himmelfartsdag torsdag d. 30. maj kl. 10. Konfirmanderne er: Jenny Hessellund, Emma Brejnholt Danielsen, Fenja Bon-



Janne Wind synger med konfirmanderne.

de Christensen, Hector Carsey Kolind, Ditlev Johan Lange, Cecilie Marianne Bentzenberg Limbrecht, Holger Crone Nielsen, Anders Flodgård Mortensen og Sarah Kruse Eliasson.

Morgenkaffe og fortælling 2. pinsedag

I efterhånden flere år har valgmenigheden og frimenigheden arrangeret fællesspisning- og gudstjeneste anden pinsedag. I år er frimenigheden vært ved morgenbord med hjemmebag og kaffe i salen kl. 9.00 og efterfølgende gudstjeneste i Nazarethkirken kl. 11.00.



Jens Peter Madsen.

Under morgenkaffen vil historiefortæller Jens Peter Madsen underholde med muntre og eftertænksomme barndomshistorier. Hans historier er skabt i den gamle fortælletradition »Lige ud af hovedet og uden bog«, som mange, især ældre, kender fra deres egen barndom og skoletid.

Jens Peter Madsen, som bor i Davinde ved Odense, er tidligere efterskole – og seminarielærer. Han blev kåret som årets Fynbo i 2012 for sit mangeårige arbejde for den mundtlige fortælling.

Tid: Mandag d. 10. juni kl. 9.00.

Derefter gudstjeneste kl. 11.00

Sted: Frimenighedens sal



Kirkelige handlinger

Dåb:

3. februar:

August Johannes Stengaard Kamp

Begravelse/bisættelse:

29. december:

Anna Tønning Hansen

8. marts:

Helga Oxe Skjold

Kalender

10. april:

Forårsmøde m.

Maria Louise Odgaard Møller

18. april:

Komsammen i Kirkely

28. april:

Musikgudstjeneste med Kor MediUS

8. maj:

Sangaften

10. maj:

Arbejdsdag i præstegårdshaven

12. maj:

Konfirmandindskrivning

25. maj:

Årsmøde i Sdr. Nærå

26. maj:

Signe Nørgaard synger i salen

30. maj:

Konfirmation

10. juni:

Morgenkaffe og fortælling i salen

31. august:

KirkelyFestival

Ferie og friweekender

Jeg holder fri i weekenderne 6.-7. april samt 31. maj-2. juni. Desuden holder jeg ferie fra 1.-28. juli. Malene Rask Aastrup passer embedet i mit fravær (tlf. 28 30 53 32), undtagen 15.-28. juli), hvor Mette Marslund har vagten (tlf. 23 71 65 68).

Mikkel Crone Nielsen

Frimenighedens sal Kirkebil:

I forbindelse med kirkelige handlinger (begravelse, bisættelse, dåb og vielse) kan man låne salen til en efterfølgende reception.

Henvendelse skal ske til Gerda Bjørn Andersen på tlf. 23 60 95 67.

– kan benyttes til gudstjenester og arrangementer mod en egenbetaling på kr. 30,- Kirkebilen skal bestilles dagen forinden før kl. 16.00, og kan benyttes til både gudstjenester og arrangementer. Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15.

Ansatte

Præst:

Mikkel Crone Nielsen, Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf. 62 67 10 95
mail: praesten@ryslingefrimenighed.dk

Graver:

Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@nazarethkirken.dk
Henvendelse om begravelse og gravsted.

Organist:

Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
mail: bn@madsen.mail.dk

Regnskabsfører:

Lone Rosager Poulsen
Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Kirketjenere:

Klara Klindt, tlf. 23 83 77 65
Vilhelm Dehs, tlf. 28 77 13 63

Kirkesangere:

Heike Pohl Malmros,
tlf. 28 91 92 84

Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02

Rengøring i sal:

Klara Klindt,
tlf. 23 83 77 65

Frimenighedens bestyrelse

Formand: Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe, Tlf. 26 70 22 65
Email: formanden@RyslingeFrimenighed.dk

Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27

Kasserer: Svend Aage Tujær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup,
Tlf. 51269396, Email: tr-dongsgaard@hotmail.com

Hanne Ravn Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe

Anders Skotte, Lørupvej 16, 5750 Ringe

Ulla Haslund, Blaakærvej 12, 5856 Ryslinge

Lise Charlotte Petersen, Irisvænget 4, 5856 Ryslinge

1. suppleant: Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure

2. suppleant: Valborg Møller Andersen, Sorteåvej 13, 5854 Gislev

GUDSTJENESTER

April		Torsdag	30. maj kl. 10.00 Konfirmation
Søndag	7. april kl. 13.30 Mariæ bebudelse Malene Rask Aastrup	Juni	
Søndag	14. april kl. 9.30 Palmesøndag	Søndag	2. juni Ingen gudstjeneste
Torsdag	18. april kl. 19.30 Skærtorsdag Komsammen i Kirkely	Søndag	9. juni kl. 9.30 Pinsedag
Fredag	19. april kl. 11.00 Langfredag	Mandag	10. juni kl. 11.00 Morgenkaffe i salen kl. 9.00
Søndag	21. april kl. 9.30 Påskedag	Søndag	16. juni kl. 11.00 Trinitatis søndag
Mandag	22. april kl. 11.00 Anden påskedag	Søndag	23. juni kl. 9.30 1. søndag efter trinitatis
Søndag	28. april kl. 17.00 1. søndag efter påske Musikgudstjeneste med Kor MediUS	Søndag	30. juni kl. 11.00 2. søndag efter trinitatis
Maj		Juli	
Søndag	5. maj kl. 11.00 2. søndag efter påske	Søndag	7. juli kl. 11.00 3. søndag efter trinitatis Malene Rask Aastrup
Søndag	12. maj kl. 9.30 3. søndag efter påske Konfirmandindskrivning	Søndag	14. juli kl. 9.30 4. søndag efter trinitatis Malene Rask Aastrup
Søndag	19. maj kl. 11.00 4. søndag efter påske	Søndag	21. juli kl. 11.00 5. søndag efter trinitatis Mette Marslund
Søndag	26. maj kl. 9.30 5. søndag efter påske Koncert i salen med Signe Nørgaard	Søndag	28. juli Ingen gudstjeneste