

RYSLINGE FRIMENIGHED

81. ÅRG. NR. 3 OKTOBER-DECEMBER 2022



Ryslinge-rosen.

Fremavlet og doneret til Ryslinge Højskole i anledning af skolens 150-års jubilæum i 2016.

Prædiken ved fællesgudstjeneste

For valg- og frimenigheden i anledning af 150-året for Grundtvigs død, søndag d. 4. september 2022, 12. søndag efter trinitatis.

De fleste kan se den franske billedhugger Auguste Rodins figur, »Tænkeren«, for sig. En mand, der sidder foroverbøjjet med hånden under hagen og grubler. Det tænkende menneske. Mennesket, der modsat dyret, kan reflektere over sin egen eksistens; kan forholde sig til sig selv. Åh, hvor har vi dog især siden oplysningstiden været glade for Tænkeren; det tænkende, oplyste menneske. »Tænk!«, hedder hele Danmarks nationalpsykolog, Svend Brinkmanns, nyeste bog.

Hvad de færreste ved er, at Rodins figur oprindeligt blev skabt som del af et relief med »Tænkeren« placeret øverst i midten – et relief, der udgjorde indgangsportalen til helvede, hvorfor Rodin kaldte hele dette kunstværk for »Helvedes port«. Vejen til helvede er brolagt med tænkning og refleksion. Eller som den danske germanist og forfatter, Søren R. Fauth, så malende sagde det i et foredrag, jeg hørte her i ugens løb: »Bevidstheden er problemet; selvbevidstheden, ikke mindst. Mennesket med menneskebevidstheden er det største af alle problemer«.

Nedslående nyt for oplysningsmennesker. Bliver vi ikke hele tiden klogere, mere tænkende og dermed bedre mennesker?

Tænk og skaf dig et ståsted, siger Brinkmann. Så skal det hele nok gå. Mennesket med menneskebevidstheden er da ikke problemet, men løsningen, ikke sandt? Det er sådan vi er vant til at tænke, ikke? Ja, netop tænke – tænke at det tænkende menneske er løsningen.

Men hvad er det egentlig, vi kan se – vi, der er i stand til at reflektere over vores egen eksistens? Hvad ser vi, når vi i bevidstheden træder udenfor os selv og betragter os selv udefra?

Med teksten fra Jakobsbrevet ser vi et væsen så stort som et skib, men dog styret af et lillebitte ror; det ror er tungen. Tungen er ild; den kan sætte hele det store skib, ja hele verden, i brand. Med tungen kan vi både velsigne og forbande, men det nemmeste for os er dog det sidste. For bag tungen bor viljen; det tænkende menneskes vilje og begær. Begæret efter det, som også det andet tænkende menneske vil have og begærer.

To mennesker, der står over for hinanden og betragter hinanden, kan betyde kærlighed. Og to tænkende mennesker overfor hinanden med stærke viljer efter at opnå bestemte mål her i verden, og med en tunge, der kan forbande, det kan også betyde krig. Det mærkelige er ikke, at der findes krig. Nej, mere mærkeligt er det, at krig også standser igen.

Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, siger Jesus til os i dag. Et glædeligt budskab. Evangeliet i en nøddeskal. Det falder på et tørt sted. Vi har brug for den, tilgivelsen.

Men bespottelse mod Ånden skal ikke tilgives, fortsætter Jesus så. Og hvad så, hvad gør vi så – er vi da fortabte? Eller er det tværtimod i disse tilsyneladende ubarmhjertige ord, at et dyrebart håb ligger gemt for os? Lad os se nærmere

på det og begynde med at spørge: Hvad er Ånd?

Går vi til Grundtvig, så dukker et af de mest citerede steder fra hans enorme forfatterskab frem – det er fra Nordens Mythologi, 1832:

»Mennesket er ingen abekat, bestemt til at efterabe de andre dyr, og siden sig selv til verdens ende, men han er en mageløs, underfuld skabning, i hvem guddommelige kræfter skal kundgøre, udvikle og klare sig gennem tusinde slægter, som et guddommeligt eksperiment, der viser, hvordan Ånd og støv kan gennemtrænge hinanden, og forklares i en fælles guddommelig bevidsthed«.

Altså: Mennesket som det guddommelige eksperiment af støv og Ånd. Støvet deler vi med dyrene: også vi fødes for at dø igen, gå til grunde; af jord er du kommet, til jord skal du blive. Men vi er også skabt med Ånd. Ånden i os er ikke kun lig med at vi, modsat dyrene, kan tænke og reflektere. Men Ånden i os er noget mere, og hvis ikke den var det, så var vi ilde stedt.

Grundtvig udtrykker i en salme den indsigt, at sammenvævningen af både støv og Ånd i os gør, at vi ofte mærker en længsel i os. En længsel. Efter hvad? En længsel efter, at der måtte findes et sted, hvor vi kan blive fri for os selv, glemme os selv, slippe for alle tænknin-gens grublerier. Selvforglemlensens vel-signelse. At det kan lade sig gøre at være til, selvforglempt, uden tanke på eller øje for sig selv, men gå i ét med noget andet, blive opslugt, simpelthen. Det kunne vi alle som børn. Inden den selvkredsende selvrefleksion tog over.

Førnævnte forfatter, Søren Fauth, er meget optaget af denne længsel efter at slippe for sig selv og blive som et barn



Tænkeren i Auguste Rodins »Hovedesporten«

igen; det barn, der ubekymret var til i verden på en ligefrem og ligetil måde. En tilstand, hvor fortiden ikke findes som noget, vi skal forholde os til, og hvor fremtiden heller ikke findes, som noget, vi skal bekymre os for. Søren Fauth skriver om det sådan her:

»Det er sommer. Vi er ikke flyttet fra Rugvænget 6 til Bygvænget 15 endnu. Det må være i 1974 eller 1975. Jeg sidder på vejen. På den sorte asfalt uden for mine forældres første hus. Asfalten brænder. Jeg har shorts på. Min hud er sort. »Sort som en neger«. Jeg tænker ikke på fremtiden, jeg tænker ikke på fortiden, jeg sidder bare på den brandvarme asfalt og lader mine fingre glide hen over den nubrede overflade. Samler en lille, hvid sten op, leger med den, holder den længe i hånden, kaster den til sidst over mod Hr. Holms indkørsel«
(En rejse til mørkets begyndelse, s. 33).

Ingen af os kan få barndommens land tilbage. Men det er blandt andre Grundtvigs store fortjeneste at have peget på, at fordi vi er skabt med Ånd, så kan vi rejse til de levendes land. Vi har en mulighed for her midt på jorden, midt i støvets verden, tillige at kunne leve i en åndelig dimension, hvor vi glemmer os selv og bliver ligeglade med

alt det vi selv kan – eller ikke kan. Bliver ligeglade med tænkningen ikke mindst, og i stedet får øje på alt det, der bliver os givet. Det gælder ikke om at få sig et ståsted, det gælder om at få øje på alle fåstederne; altså de steder, hvor der rækkes os noget, vi takket være Guds Ånd i os kan tage imod og leve på.

Højskolen kunne være sådan et sted. Intet under, at en plade med det tidligere nævnte Grundtvig-citat er hugget ind i sten i en væg på Danmarks første højskole i Rødding. Mennesket er ingen abekat. Det er heller ikke blot et tænkende væsen. Det har Ånd! Og er det ikke netop det, der gør, at man kan komme helt høj hjem fra et højskoleophold, om det så har varet kun en uge eller et halvt år: Vi bliver høje af det, fordi vi dér har glemt os selv i samværet med andre, i sangen med andre, i latteren med andre. Vi bliver høje af det fordi det kan hænde så forunderligt, at et foredrag ikke er båret af tænkningens kolde facts og pegen på egen formåenhed, men er båret af det levende ord, hvori det guddommelige bor. Højskolen kan være et sådant åndeligt sted, hvor længslen i os for en stund finder hvile og vi velsignet glemmer os selv.

Kirken og gudstjenesten er altid sådan et sted, sådan et rum. Og ikke kun fordi vi her kan glemme os selv, for i kirken, ved gudstjenesten sker der mere end det. Gudstjenestens rum er et rum uden for tiden, hvor vi i kraft af den Ånd, der er indblæst i os, kan blive forbundet med Guds egen Ånd. Og i Ånden får vi øjne, ører og tro for, at den, der er til stede her ved gudstjenesten, er den opstandne Kristus. Derfor er det, der sker her, intet mindre end underfuldt og trøsterigt. Vort borgerskab er i Guds

rige, og derfor lever vi her i støvets verden også med Guds Ånd i os. Af jorden skal du igen opstå. Af mørkets dyb skal du spyttede levende op på land. De levedes land. I støvets verden, hvor jord bliver til jord igen, er vi blevet givet at leve som de væsner, der har Guds Ånd i os og som derfor skal leve, om end vi skal dø. Ved Guds Ånd kan vi tilmed hæve os over os selv; blive helt ude af os selv. Det kan ske for os, at vi med tungen ikke forbander, men velsigner. Lovet være Gud, må vi da sige, ved hvis Ånd sådanne undere kan ske. Det under især, at Ånden i os har kraft nok til at overvinde både vores vilje og vort begær, kan vise os nye veje, nye lysninger og oaser for selvforglemmelsens velsignede tilstand.

Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, siger Jesus. Og vi bøjer hovedet og tager med dyb tak imod. Bespottelse mod Ånden skal ikke tilgives. Nej, for hvad skulle vi dog gøre, hvis vi af ringeagt for Guds Ånd, nedlagt i os fra skabelsen af, indblæst i os igen ved vor dåb, hvad skulle der dog blive af os, hvis vi i ringeagt for den ikke agtede på og ærede de steder, hvor liv af Guds Ånd rækkes os – som her ved gudstjenesten, ved badet og bordet, ikke mindst.

Guds riges steder i verden skal vi værne om og agte på, for Guds skyld, og for vores egen skyld. Sådan at det ikke ender med vi sidder alene, grublende, overladt til os selv og vores egen vilje og begær ved indgangen til Helvedes port. Lad os i stedet bede om og hengive os til, at Guds vilje må ske, også med os. Også for os. At vi med Ånd og tro kan være medarbejdere på Hans glæde. Lad os takke Ham med sang, for alt, hvad Han har givet. Amen.

Nyt fra bestyrelsen

Det har været en dejlig lang og varm sommer, og jeg håber, I alle har haft en god ferie. I bestyrelsen har vi også holdt ferie, men der er dog lidt nyt at fortælle alligevel. Jeg prøver at samle lidt sammen her.

Vi har i bestyrelsen talt om, hvordan vi bedst tager imod nye medlemmer, så de føler sig som en del af menigheden og oplever et fællesskab. Som en del af modtagelsen skriver både Maria og jeg nu et velkomstbrev til de nye medlemmer. I kan alle være med til at tage godt imod dem ved at være opmærksomme på nye ansigter og hilse på dem, fx efter gudstjenesten eller på et møde. Det tror jeg vil blive godt modtaget.

Den 21. august var vi knapt 40 personer på udflugt. Det var en meget, meget

god dag med sang og snak i bussen, spændende fortællinger i Balle, god frokost ved Vejle fjord, smuk gudstjeneste i Skt. Pauls kirke, og i det hele taget et særdeles veltilrettelagt program. Læs mere om udflugten andetsteds i bladet. Tak til Maria, Ulla og Maike!

Vi bokser lidt med, at mange glemmer at forny adgangen til skattemapperne hvert 5. år, så bidraget kan beregnes. Det er forståeligt nok, for hvem går lige og husker på dét hen over 5 år? For at undgå røde tal på bundlinjen har vi besluttet, at medlemmer over 25 år, der ikke åbner skattemappen, i fremtiden bliver afkrævet min. 4000 kroner årligt. Hvis medlemmet tidligere har betalt bidrag ud fra skattemappen, vil medlemsbidraget blive hævet med 5 % hvert år. For medlemmer over 70 år bliver bidraget hvert år hævet med 5%. I vil også opleve, at en del post fra



Stiftende generalforsamling for Ryslinge Ungdomsklub.



Arbejdsdag

frimenigheden fremover sendes via e-boks, idet det er billigere og nemmere end PostNord. Men – vi vil stadig gerne have alle mailadresser til andre forsendelser!

Jeg er spændt på, hvor mange gange jeg skal blive ved med at nævne parkeringspladsens renovering på denne plads i kirkebladet. Entreprenøren skulle have begyndt i uge 34, men er i skrivende stund ikke gået i gang med at grave endnu. Vi har selvfølgelig kontakt med ham. Vi arbejder samtidig også på, sammen med MAS og valgmenigheden, at få udvidet kommunens parkeringsplads mellem MAS og kirken med yderligere 14-20 p-pladser.

Sidst, men ikke mindst, er der nu etableret ungdomsklub i konfirmandstuen, blandt andet takket være Maria og Hans Henrik og med stor hjælp fra andre voksne og unge. De har malet og flyttet nogle møbler ud, har nedsat en bestyrelse med otte unge mennesker og et par forældrerepræsentanter og er efter sigende meget engagerede. Det er rigtig dejligt, at konfirmandstuen kan blive brugt mere.

Helga Bojesen

Udflugt til Balle og Aarhus d. 21. august 2022

Søndag den 21. august tog 40 medlemmer af Ryslinge Frimenighed meget forventningsfulde af sted på udflugt. Vi kunne være i en bus, hvor vi sad behageligt og kørslen var fin.

Der var fra begyndelsen en god stemning. Efter nogle sange fik vi serveret hjemmebagte boller og frisklavet kaffe. Første besøg var Balle Valgmenighed. Vi ankom kort efter at dagens Gudstjeneste var sluttet og blev hjerteligt modtaget af familiemedlemmer til flere af frimenighedens medlemmer. Der er mange familiebånd. Inde i kirken fortalte bestyrelsesformand Else Sandahl Pedersen om kirken, som blev bygget i 1884-85 og adskiller sig meget fra en almindelig landsbykirke. Kirken fik i 2016 et nyt alterbillede, som virkelig



Balle Valgmenighedskirke



På skolebænken i Friskolemuseet.

også adskiller sig fra andre. Et meget flot og interessant billede malet af Anette Harboe Flensborg. Kunstneren kalder billedet for opstandelsen, men den uddybende forklaring på billedet gjorde billedet endnu mere interessant. Næsten lige over for kirken ligger landets indtil nu eneste Friskolemuseum, som vi besøgte. Det har til huse i den oprindelige friskole og indeholder stadig nogle af de gamle skoleborde med fast bæk, mange skolebøger, elevbilleder, billeder af lærerne og meget mere. Initiativtageren til Museet Mette Kramer var til stede, men havde fået assistance af Anne Marie Johansen til at fortælle om stedet.

Fyldt med mange interessante oplysninger og indtryk gik turen videre til frokosten i Restaurant Remouladen i Vejle ved Lystbådehavnen.

Efter en særdeles velsmagende frokost i en dejlig restaurant gik turen til Sct. Pauls Kirke i Aarhus. Mikkelt stod for Gudstjenesten, som blev ledsaget af

kantor-koret, som Mikkelt synes er det bedste kantor-kor.

Kirken er opført 1884-1887, men der er kommet helt nye ting ind i kirkerummet. Der vises tekster på den hvide mur til salmerne mm. Alterbilledet er fra 1897 og malet af Herman Siegumfeldt. På bagsiden af kirken er der opført små huse, hvor der er kontor og kirkemøder mm., og hvor vi mødtes med Mikkelt og Lene efter gudstjenesten. Der blev fortalt om kirken, forskelle i Sct. Pauls menigheds kristne holdninger og om hvordan familien har det efter flytningen fra Ryslinge. Det var et dejligt gensyn og genhør med Mikkelt og Lene. Så gik turen tilbage til Ryslinge. Under turen blev vi igen forkælet med kaffe, vand, hjemmebag, frugt og chokolade og aftensange.

En meget veltilrettelagt og gennemført tur i en god og hyggelig atmosfære. Tak Maria.

Gerda Bjørn Andersen

Høstgudstjeneste

Vi takker for årets høst og synger gode, kendte efterårs- og høstsalmer.

Tid og sted: Nazarethkirken søndag d. 2. oktober kl. 11.00



Konfirmandopstart

I år har jeg den fornøjelse at have et godt, lille hold på tre konfirmander. Det er tre piger: Helena fra Ryslinge, Liv fra Odense og Astrid fra Hald Ege ved Viborg. Vi mødtes til konfirmandopstart i weekenden d. 10.-11. september og er kommet godt fra start. Den geografiske spredning gør, at vi må tænke kreativt, så i stedet for at »gå til præst« en gang om ugen, vil vi frem til konfirmationen i maj mødes cirka en søndag om måneden. Her går konfirmanderne til gudstjeneste i Nazarethkirken, hvorefter vi vil tilbringe nogle gode, hyggelige timer sammen i konfirmandstuen og i kirken. Vi har også allerede planlagt en lørdagsudflugt op til Astrid i Hald Ege sidst i oktober, og til februar tager vi en weekendtur til Ribe, hvor vi blandt andet skal mødes med Torben Bramming på Tårnborg, hvor han vil fortælle for os, samt til gudstjeneste i Domkirken.

Jeg glæder mig meget til forløbet med de tre skønne piger!

Maria Louise Odgaard Møller

Læs bogen, se filmen, hør foredraget

Som omtalt i sidste kirkeblad, så får du nu muligheden for at læse en god bog, dele din læseoplevelse med andre, se bogen som film samt høre et godt foredrag om emnet. Kort sagt: *Læs bogen, se filmen, hør foredraget*. Vi skal læse *Pagten* af Thorkild Bjørnvig. Har man den ikke selv, kan den hentes hos Maria fra og med mandag d. 3. oktober.

Onsdag d. 2. november kl. 17.00 mødes vi i salen og taler sammen om, hvad vi har fået ud af at læse bogen. Der serveres en sandwich samt drikkevarer kl. ca. 18.30. Derefter indretter vi salen til biograf, fylder snacks i skåle og ser filmen. Til sidst er der en halv times tid til sammen at sætte bog og film i forhold til hinanden, inden vi slutter aftenen kl. ca. 22.00.

Det er muligt at deltage i hele arrangementet, også selvom man ikke har fået læst (hele) bogen.

*Tid og sted: Onsdag d. 2. november kl. 17.00 i salen. Sandwich, drikkevarer, div. snacks: kr. 60,-
Tilmelding (af hensyn til forplejning) til Maria senest d. 30. oktober.*



Læsekreds og filmaften følges op af vores

Adventsmøde

Onsdag d. 30. nov. kl. 19.30 i salen.



David Bugge

Her vil David Bugge, lektor i teologi ved Aarhus Universitet, fortælle for os om *Karen Blixen og kristendommen*.

Se omtale af foredraget i sidste kirkeblad / Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed. Ofte kan hun rase mod det, hun nedsættende kalder de kristnes 'forløsning under narkose', hvor der intet ydes fra det menneskes side, der frelses. Andre steder giver hun derimod en positiv fremstilling af netop den uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der »deklarerer almindelig amnesti«.

I en let tilgængelig form præsenterer foredraget Blixens tvetydige forhold til kristendommen, ligesom foredraget viser, hvordan samtidige skikkelser som Martin A. Hansen, Ole Wivel og ikke mindst Thorkild Bjørnvig gøres til aktører i Blixens liv og værk.

Tid og sted: Onsdag d. 30. november kl. 19.30 i salen.

Kaffe og hjemmebag: kr. 40,-

Man kan sagtens komme til adventsmøde uden at have deltaget i læsekreds og filmaften.

Morgensang

Efter en lang sommerpause mødes vi igen til morgensang. Det er fredag i lige uger. Malene og Maria skiftes til at vælge fra højskolesangbogen. Vel mødt til en dejlig måde at begynde dagen på.

Tid og sted: Fredage i lige uger kl. 9.00-9.45 i Nazarethkirken. Første gang d. 9. september.

Jazzkoncert i Salen

Torsdag den 27. oktober

Ryslinge Frimenighed har i samarbejde med Musik på Midtlyn arrangeret en koncert med Snorre Kirk Quartet: Tidløs swingende jazzglæde.

Snorre Kirks stjernespækkede og dygtige kvartet vil give os efterårets høj-



depunkt, når det gælder oplevelsen af swingende klassisk jazz. Med sig har han Klas Lindquist (altsax), Magnus Hjort (piano), Andreas Fjeldsted (bas). Snorre Kirk selv møder vi bag trommesættet.

Spilleglæde, nærvær og ikke mindst elegant swing er i højsædet hos denne kvartet, og Kirks kompositioner taler i sjælden grad til alle musikere – både den krævende lytter og den lytter, der bare godt kan lide god swingende og tilgængelig jazz! Orkestrets solister udfolder sig med hver deres personlige karakteristika i et forfinet og nuanceret samspil under Kirks ledelse, og det er ikke uden grund, at Snorre Kirks orkester er efterspurgt i ind- og udland med optrædener på førende jazzfestivaler i Europa, Asien og USA. Kirk har siden sin debut i 2012 fået tildelt adskillige priser og nomineringer. Bl.a. Jazz Special-Prisen i 2012 og to nomineringer til Danish Jazz Awards. Siden debutalbummet »Blue Modernism« i 2012 har Snorre Kirk udgivet 4 albums, senest »Going Up« i 2021.

Tid og sted: Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30 i Frimenighedens sal.

Entré: Kr. 150,- for medlemmer af Musik på Midtyn / kr. 175,- for ikke-medlemmer

Kirke, kaffe, fortælling

Den 13. november – nu med frokost og sangtime

Efter gudstjeneste i Nazarethkirken kl. 9.30, samles vi i salen, hvor fhv. borgmester og nuværende direktør for Den Faberske Fond, *Bo Andersen*, vil for-



tælle for os om sit lange, spændende liv. Bo Andersen voksede op i Rudme og gik i skole i Herringe og på Midtfnys Realskole hos den legendariske Damgaard Pedersen. Han tog HH-eksamen fra Svendborg Handelsskole og blev derefter udlært og arbejdede i bankverdenen. I 1993 tog Bo Andersen og hans hustru Lis en stor beslutning: Bo sagde sit kontorchefjob i Danske Bank op for at udleve sin drøm om et liv i politik, og samtidigt startede Lis Bona Dea op. Dette og meget mere skal vi høre om d. 13. november.

Efter Bo Andersens fortælling spiser vi frokost sammen. Derefter står *Torben Vind Rasmussen* for en sangtime med gode sange fra den blå i samarbejde med vores organist, *Birgit Nedergaard Madsen*.

Tid og sted: Nazarethkirken og Salen, søndag d. 13. november kl. 9.30-13.30.

Pris for kaffe, frokost og drikkevarer: kr. 75,- pr. person.

Julekoncert med Ryslinge Sangkor

Tirsdag d. 6. december

Ryslinge Sangkor ser særligt i år frem til at afholde julekoncert i Nazarethkirken.

Jane Dahl Sørensen skriver på vegne af sangkorets bestyrelse:

»Programmet er endnu ikke fastlagt, da koret lige har fået en ny dirigent, Mathias Kofoed Mortensen; men det er foreløbig aftalt, at Mathias som en del af koncerten vil optræde som solist med en jazzet julesang.

Mathias er uddannet på Syddansk Musikkonservatorium og er kandidat i klassisk guitar. Han arbejder som kirkesanger, har selv sunget meget i kor og er guitarlærer på Odense Musikskole, derudover giver han aktuelt koncerter i oktober og november, hvor han som sanger og guitarist fortolker jazzstandarder med efterårstekster.

Læs mere om hans koncerter på:

<https://www.foredraglisten.dk/foredrag/efteraarsjazz>

Mathias har nu også påtaget sig rollen som korleder for os i Ryslinge Sangkor, og vi oplever allerede efter få korprøver hans gode ideer, sprudlende energi og positive holdning i.f.t. at være en del af det sociale liv mellem os sangglade mennesker i det gamle, traditionsrige kor.

Korets dygtige pianist, Lisbeth Sylvest, fortsætter heldigvis med at akkompagnere både til korprøver og koncerter, og vi glæder os alle til at være med til at skabe en god julestemning.«

Tid og sted: Tirsdag d. 6. december kl. 19.30 i Nazarethkirken



Krybbespil



Vi genoptager den gode tradition med krybbespil i kirken i adventstiden som en sjov og stemningsfuld optakt til julen. Det er både for børn fra frimegheden og fra Ryslinge Friskole, og vi håber meget, at mange vil være med – der er brug for både hyrder, engle, vise mænd og div. dyr!

For børn på Ryslinge Friskole kommer indbydelsen også ud via Forældreintra i løbet af november måned. Men sæt allerede nu x i kalenderen til øvning fredag d. 2. december samt øvning og

opførelse mandag d. 5. december, hvis du har børn/barn, der gerne vil være med. Aldersgruppe: Børn, der går i 1.-4. klasse.

Præcis tidspunkt for øvningen oplyses på hjemmesiden og i indbydelsen på Forældreintra til november.

Efter opførelsen er der spising for de medvirkende og deres familier i salen.

Tid og sted for opførelse af krybbespillet: Mandag d. 5. december kl. 16.30 i Nazarethkirken.

Kirkelige handlinger

Begravelse/bisættelse

24. juni 2022

Ib Skou

1. juli 2022

Jens Riber Andreasen

9. september 2022

Hans Klüwer

De ni læsninger

Den 18. december

Fælles gudstjeneste ved Malene Rask Aastrup og Maria Louise Odgaard Møller. Konfirmander fra valgmenighed og frimenighed medvirker som oplæsere af de ni læsninger. De ni læsninger fra både det Gamle og det Nye Testamente fortæller om skabelsen over syndefaldet til profetier om frelseren, som skal komme, og slutter med juleevangelierne beretning om frelsens fødsel. Indimellem læsningerne er der fælles salmesang og musik. Kom og vær med til en smuk og stemningsfuld forberedelsesgudstjeneste til julen.

Tid og sted: Søndag d. 18. december kl. 9.30 i Nazarethkirken

Ryslingemødet

Den 8. januar 2023.

Præsterne fra Ryslinges tre menigheder, Jakob Olesen, Malene Rask Aastrup og Maria Louise Odgaard Møller er sammen med forstander for høj- og efterskolen, Helge Andersen Lund, næsten færdige med at sammensætte et godt og spændende program til Ryslingemødet søndag d. 8. januar. Vi begynder med gudstjeneste kl. 13.00 i Nazarethkirken ved Frimenigheden



Anna Libak

og Maria Louise Odgaard Møller. Dagen fortsætter på højskolen med kaffe, foredrag og koncert. Foredraget holdes af udlandsredaktør på Weekendavisen, Ruslandskender og forfatter til to bøger om identitetspolitik Anna Libak, der vil fortælle om Vestens forhold til og involvering i krigen mellem Rusland og Ukraine. Pris for deltagelse samt hvem der vil stå for den musikalske underholdning oplyses snarest muligt på hjemmesiden og i dagspressen.

Tid og sted: Søndag d. 8. januar kl. 13.00-17.00 i Nazarethkirken og på højskolen

Opstart af Bibelmaraton

De fleste af os har en forestilling om, hvad der står i Bibelen. Men hvor mange af os har egentlig læst hele Bibelen fra begyndelse til slutning; fra skabelsen af jord og himmel i Første Mosebog til skabelsen af en ny himmel og en ny jord i Johannes' Åbenbaring?

Mette Marslund og Maria udbyder nu i fællesskab et forløb, der vil føre os gennem hele Bibelen. Da Bibelen er en stor bog i mere end én betydning, så vil det tage godt og vel halvandet år at komme igennem den. Det er vitterligt et *maraton*, vi skal ud på. Og det bliver godt, udfordrende, måske hårdt – men frem for alt givende og muligvis overraskende. Bemærk, at det også bliver muligt at følge forløbet som en *halvmaraton*, hvor man til hver gang nøjes med at læse udvalgte passager af dagens lektie.

Vi mødes (cirka) hver tredje mandag kl. 16.00-17.30. Første gang vil være en introduktionsgang. Vi læser fra den



Kalender

3. oktober

Fra i dag muligt at hente *Pagten* hos Maria

7. oktober

Morgensang v/Malene

8. oktober

Kor-lørdag ved Birgit Nedergaard Madsen. Se forrige kirkeblad

21. oktober

OBS ingen morgensang pga. efterårsferie

27. oktober

Jazzkoncert i salen med Snorre Kirk Quartet

2. november

Læsekreds og filmaften

4. november

Morgensang v/Maria

13. november

Kirke, kaffe og fortælling med frokost og sangtime

18. november

Morgensang v/Malene

30. november

Adventsmøde med David Bugge

2. december

Morgensang v/Maria

5. december

Krybbespil

6. december

Julekoncert med Ryslinge Sangkor

16. december

Morgensang v/Malene

18. december

De ni læsninger

8. januar

Ryslingemødet

13. januar

Morgensang v/Maria

16. januar

Opstart Bibelmaraton

autoriserede Bibeloversættelse fra 1992. Frimenigheden har otte låne-eksemplarer stående. Henvend dig til Maria, hvis du vil låne en Bibel. På Bibelselskabet.dk kan man også læse Bibelen digitalt. Vi er desuden i gang med at undersøge muligheder for at lytte til Bibelen som lydbog.

Vi håber meget, at mange har lyst til at være med til denne fordybelse i Bibelen i fællesskab med andre, og vi glæder os til at komme i gang!

Første mødegang: Mandag d. 16. januar 2023 kl. 16.00-17.30 i salen.

Til første gang bedes man læse kap. 1-11 i Første Mosebog. Der serveres kaffe og the, brød medbringer man selv.

Mødedatoer i første halvår af 2023, alle gange kl. 16.00-17.30: 16. januar, 6. februar, 27. februar, 20. marts, 17. april, 8. maj, 12. juni.

*Mette Marslund og
Maria Louise Odgaard Møller*

Frimenighedens sal Kirkebil:

I forbindelse med begravelse eller bisættelse er det muligt at låne salen til en efterfølgende reception.

Henvendelse skal ske til Lene Buk på tlf. 21 62 67 95.

Kirkebil: – kan benyttes til gudstjenester og arrangementer mod en egenbetaling på kr. 30,-. Kirkebilen skal bestilles dagen forinden før kl. 16.00.

Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15

Ansatte

Præst:

Maria Louise Odgaard Møller,
Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge.
Tlf.: 21 19 18 66
praesten@ryslingefrimenighed.dk

Graver:

Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@hotmail.com
Henvendelse om begravelse og gravsted.

Organist:

Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
birgit@cbmadsen.dk

Regnskabsfører:

Lone Rosager
Dronningemaen 27B 2. th.
5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Kirketjenere:

Anna Duve tlf. 61 41 95 51
Alberte Østertoft tlf. 42 80 26 70
Saxo Bjerrum Draiby tlf. 30 26 41 55

Kirkesangere:

Heike Pohl Malmros
tlf. 28 91 92 84

Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02

Rengøring i sal:

Anna Duve og Alberte Østertoft

Frimenighedens bestyrelse

Formand: Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe, Tlf. 51 96 97 34

Email: formanden@ryslingefrimenighed.dk

Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27

Kasserer: Svend Aage Tujær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup
Tlf. 51 26 93 96, Email: kasserer@ryslingefrimenighed.dk

Hanne Ravn Rasmussen

Ulla Haslund

Lise Charlotte Petersen

Mette Marslund

1. suppleant: Eske Rauer

2. suppleant: Torben Vind Rasmussen

GUDSTJENESTER

September

Søndag 25. september kl. 17.00
15. søndag efter trinitatis
Leonard Cohen-gudstjeneste

Oktober

Søndag 2. oktober kl. 11.00
16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste

Søndag 9. oktober kl. 9.30
17. søndag efter trinitatis

Søndag 16. oktober kl. 11.00
18. søndag efter trinitatis

Søndag 23. oktober kl. 9.30
19. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

Søndag 30. oktober kl. 11.00
20. søndag efter trinitatis

November

Søndag 6. november kl. 11.00
Allehelgens dag

Søndag 13. november kl. 9.30
22. søndag efter trinitatis
Kirke, kaffe og fortælling
Se omtale inde i bladet

Søndag 20. november kl. 9.30
Sidste søndag i kirkeåret
Malene Rask Aastrup

Søndag 27. november kl. 11.00
1. søndag i advent

December

Søndag 4. december kl. 11.00
2. søndag i advent

Søndag 11. december kl. 11.00
3. søndag i advent
Malene Rask Aastrup

Søndag 18. december kl. 9.30
4. søndag i advent
De ni læsninger
Se omtale inde i bladet

Lørdag 24. december kl. 14.30 og
16.00
Juleaften

Søndag 25. december kl. 9.30
Juledag

Mandag 26. december kl. 11.00
2. Juledag

Januar

Søndag 1. januar kl. 19.00
Nytårsdag
Malene Rask Aastrup

Søndag 8. januar kl. 13.00
1. søndag efter
Helligtrekonger
Ryslingemødet
Se omtale inde i bladet

Ferie og friweekends

Jeg holder ferie d. 20.-23. oktober, hvor Mette Marslund passer embedet (tlf. 2371 6568). Jeg holder fri lørdag d. 5. november, i weekenden d. 19.-20. november samt i dagene 9.-12. december. Her passer Malene Rask Aastrup embedet (tlf. 2830 5332).

Maria Louise Odgaard Møller