

# RYSLINGE FRIMENIGHED

81. ÅRG. NR. 2 JULI-SEPTEMBER 2022



*Tulipantræet i Kirkelys have i maj.*

# Prædiken ved konfirmation i Ryslinge Frimenighed Kr. Himmelfartsdag

*Kære konfirmander, kære familie og venner, kære menighed.*

Så blev det endelig d. 26. maj! Nu er der ikke flere krydser, der skal sættes, ud for de lange to-do-lister, der hører med, når man skal planlægge en fest. Nu er vi her og nu er der ikke andet at gøre end at nyde hele dagen i fulde drag. Jeg ved, at I har glædet jer rigtig, rigtig meget. Jeg har virkelig mærket de sidste par mandage, hvor mange sommerfugle, der har været i jeres maver. Og I kan tro, at jeg også har glædet mig til at få lov at konfirmere jer i dag.

Men samtidig må jeg også indrømme, at det er en lille smule vemodigt for mig at stå her. Fordi jeg efter i dag så ikke længere skal se jer til konfirmandundervisning mere. Og det vil jeg helt ærligt savne. Jeg vil savne jer! I har været sådan et ualmindelig godt hold at have; det ved jeg også, at Ulla, som I havde i efteråret, synes. Jeg kan virkelig lide den stemning. I spreder sammen og for hinanden. Jeg kan lide at se og mærke, hvordan I er gode til at lytte til hinanden – og nogle gange endda også til mig, hvordan I gerne byder ind med jeres mening og holdning, hvordan I ikke er bange for at stille spørgsmål og hvordan I er gode til at grine og til at give hinanden plads. I er rummelige og tålmodige – det oplevede jeg blandt andet, da vi var på tur sammen til Roskilde.

I kan sagtens være tålmodige og bære over, hvis nu der er en rundviser eller to, der ikke lige formår at formidle for jer, så stoffet bliver spændende og levende.

Hvis man var til sportsmetaforer, så kunne man sige, at I har en god hold-ånd. Hvis man mere er til kristendom, som jeg, så ville man sige, at I på fineste vis har fat i noget afgørende af, hvad »ånd« er for noget.

»Vi tror på Helligånden«, skal vi blandt andet høre jer bekende lige om lidt. Og det med Helligånden, det er måske noget af det sværeste i kristendommen at få greb om. Hvad betyder det? Hvad er Guds Ånd i det hele taget for noget? Det er svært, men det betyder faktisk ikke så meget, at man ikke helt kan forklare det, når man i stedet for, som jer, bare lever ud af det og fx i et fællesskab, som et konfirmandhold er, uden at tænke så meget over det, er sammen på en ånd-fuld måde.

Når der er ånd til stede, så betyder det blandt andet, at man er i stand til at forbinde sig med andre mennesker. At man godt ved, at vi ikke lever her i verden helt alene, men at de andre hører med, og at de også skal have plads. Ånd er, at vi kan forbinde os med andre mennesker. Og hele dagen i dag, både her i kirken, men også ved jeres fest bagefter, den handler sådan set om, at der er en masse mennesker, der i ord og handling, måske i sange og taler, vil vise jer, at de er uendelig taknemmelige for, at de må være forbundne med jer, altså at de må kende jer, være en del af jeres liv, må høre med til jeres verden. Fordi I betyder noget; ja for jeres forældre og nærmeste familie betyder I så meget, at det kan være svært at finde ord for det. Men alt det, der bliver sagt til jer og gjort for jer i dag, det tjener det formål at vise

jer, at I er noget af det bedste og mest betydningsfulde og vigtige, der findes i jeres familie. Det er den »ånd«, som I skal nyde dagen i.

Også for andre, der ikke er jeres nærmeste familie, betyder I noget. Fx er der ude i våbenhuset, nede i jeres gave-spand, en lille hilsen fra jeres lille-makker eller morgensangsmakker eller andre fra jeres skole, der har gjort sig umage med at pynte og dekorere jeres gavepose. En hilsen, der betyder, at de tænker på jer og ønsker jer en god dag. Og nede i den gavepose er der også en hilsen fra mig og fra frimenigheden. Det er højskolesangbogen, som I får i gave. Og den er virkelig fyldt med ånd, forstået på den måde, at den rummer sange om alt det i livet og verden, som er vigtigt, og som man kan forbinde sig med. Der er sange om naturen, om historien, om Danmark, der er sange om kærlighed, om venskaber, om sorg og nederlag. Der er sange om at stå op om morgenen og om at lægge sig til ro om aftenen. Der er sange om, hvad skole er for noget, og der er sange om årstider og højtider. Og så er der også sange om Gud. Og sange *til* Gud. Fordi det allerstørste, man kan forbinde sig med og stå i et forhold til, det er Gud. Og i dag bliver I *konfirmeret*, altså I bliver bekræftet i, at Gud fortsat vil stå i det forhold til jer, som begyndte da I blev døbt. Og I siger ja tak til at ville høre hans løfte til jer gentaget og til at ville modtage hans velsignelse.

Og hvad det betyder for jer, hver især, det ved I bedst selv. Og så har I også valgt hver jeres konfirmationsord fra Bibelen som jeres korte tolkning af eller ønske til, hvad jeres forbindelse med Gud betyder for jer.

I dag er det Kristi Himmelfartsdag. Og for lidt siden læste jeg for jer fra Bibelen, hvordan det gik til, da Jesus efter sin opstandelse havde levet fyrré dage på jorden og vist sig for sine disciple, inden han i dag vender tilbage til den himmel, som han kom fra, da han blev født julenat. Jesus vender tilbage til sin himmelske fader, og det beskrives i Bibelen sådan, at Jesus bliver løftet op, mens disciplene ser på det, og en sky tager ham bort. Disciplene bliver ved med at stå og stirre op i himlen efter det er sket. Men så står der pludselig to mænd i hvide klæder hos dem. Og mennesker i hvidt tøj i Bibelen, det er engle. De to engle siger til disciplene, at de ikke skal stå der og glane op mod himlen. De kan godt se ned igen og komme til stede i det liv, som de skal leve her på jorden. At være forbundet med Gud betyder ikke at se efter ham et helt andet sted, end her, hvor vi lever. Nej, det gælder i



*Kristi Himmelfart.  
Glasmosaik i Nazarethkirkens kor.*

stedet om at tage alt det, vi får fra Gud, med ind i dette liv og leve her, så godt som vi kan, sammen med de mennesker, vi nu engang er sat sammen med, i vores familie, på vores skole, på vores arbejdsplads og i alle mulige andre sammenhænge. Og så skal vi huske, at selvom Jesus er taget bort fra verden, op til sin himmelske far, så har vi stadig hans nærvær, hans ånd hos os her i verden, hvor vi skal leve vores liv. Det er det, der sker om 10 dage, til Pinse, hvor Gud sender os sin ånd. Og Ånden gør os blandt andet i stand til at være forbundne med hinanden. Vi kan være og føle os forbundne med andre mennesker, også selvom vi ikke fysisk er sammen med dem – enten fordi de er et andet sted, eller måske fordi de ikke lever mere. Og vi kan være forbundne med Gud i hans Ånd, også selvom vi ikke fysisk kan se Gud. Men vi kan lytte til hans ord, vi kan modtage hans velsignelse og vi kan her ved gudstjenesten sige ham tak for

alt det og alle dem, der hører med til vores liv og som er med til at gøre livet smukt og rigt og godt. Guds Ånd blæser liv i os og giver os øjne for alt det vigtige, vi måske ikke konkret eller fysisk kan se. Og den giver os sans og hjerte for at fornemme alt det betydningsfulde, smukke og værdifulde, der ikke altid kan siges med ord alene, men som kan findes i et knus, i en gave, i en tale eller i en sang. Alt det, som hele dagen i dag er sat af til at markere og fejre – nemlig at I er her nu, forbundne med andre mennesker og forbundne med Gud.

Hjerteligt tillykke, kære konfirmander! Nu sendes I ud i resten af jeres liv med Guds velsignelse både foran jer og bagved jer, over jer og under jer. Jeres navne står skrevet i Guds hånd og Guds Ånd er blæst ind i jer og vil leve i jer indtil verdens ende. Amen.

*Maria Louise Odgaard Møller*



## Nyt fra bestyrelsen

Hverdagen er ved at lande igen ovenpå præsteansættelse og corona – og det er virkelig dejligt!

I bestyrelsen har vi bl.a. holdt et møde, hvor vi har drøftet, hvordan vi kan skabe rammer i frimenigheden, hvor såvel nye som garvede medlemmer kan finde et frugtbart og meningsfuldt fællesskab. Det bærende i menighedens fællesskab skal altid være søndagens gudstjeneste. Derudover vil vi gerne understøtte fællesskabet ved forskellige andre tiltag og aktiviteter, og der kom rigtig mange gode forslag frem som fx højskoleweekend, lejlighedskor, bibelmarathon mv. Noget vil Maria sætte i gang allerede i år, andet må vente til næste år. Vi kan allerede nu glæde os til arrangementet 'Læs bogen, se filmen, hør foredraget', som løber af stablen i efteråret.

Vi besluttede også at invitere til et 'frivilligkorps', hvor man kan tilmelde sig forskellige arbejdsgrupper: madgruppe, havegruppe, besøgsgruppe – eller hvad man finder relevant. Tanken er, at korpset skal have både en praktisk og en social funktion. Mere om det andetsteds i bladet.

Vi har i bestyrelsen givet grønt lys til, at konfirmandstuen kan anvendes til ungdomsklub. Det er et godt og tiltrængt initiativ, som Maria har været med til at tage, og vi bakker som bestyrelse helt op og håber, det kommer op at stå og bliver et godt sted for de unge at mødes.

For de unge i frimenigheden har vi besluttet, at det fremover skal være gratis at være medlem indtil man fylder 25 år. Denne ordning er afprøvet af andre valg- og frimenigheder, som dermed

har opnået, at de unge mennesker holder fast i deres medlemskab. Det håber vi også vil være tilfældet hos os.

Udenfor kirken bliver der sat et par bænke op, så man kan sætte sig og snakke efter gudstjenesten – eller hvornår man har lyst til det. Og parkeringspladsen? Ja, vi forventer stadig, at den bliver sat i stand med stabilisering af grus og med blomsterbede langs hækken i løbet af sommeren.

God sommer til alle!

*Helga Bojesen*

## Fællesgudstjeneste og foredrag

Søndag d. 4. september:

*Grundtvig er død – arven er vores!*

Den 2. september er det 150 år siden Grundtvig døde.

I den anledning holder valg- og frimenigheden en fælles gudstjeneste og hører foredraget *Grundtvig er død – arven er vores!* Ikke for at festligholde Grundtvigs død, men for at se på alt det, han har givet og efterladt som en stor, god og dyrebar arv, også for os, der lever nu 150 år efter hans død.

*Tid og sted: Søndag d. 4. september kl. 14.00. Fællesgudstjeneste i Nazarethkirken ved Malene Rask Aastrup og Maria Louise Odgaard Møller.*

*Efter »stående kirkekaffe« samles vi igen i kirken, og hører ph.d., tidl. valgmenighedspræst og studielektor, Benedicte Hammer Præstholm, holde foredrag.*



# Udflugt og gudstjeneste ud-af-huset søndag d. 21. august

På en skøn sensommer-søndag fylder vi en bus og kører ud i det blå. Vi håber, at mange har lyst til at være med. Tilmelding til Maria snarest muligt og senest d. 6. august.

*Angiv ved tilmelding, om du ønsker pariserbøf eller stjernesked til frokost.*

*Egenbetaling: 200 kr., som betales på dagen.*

Bliver vi færre end 25 deltagere, vil udflugten foregå i privatbiler, hvor udgifter til benzin bliver dækket af frimenigheden. Egenbetalingen bortfalder så, til gengæld betaler vi selv for frokosten.

## **Program:**

- 09.30 Afgang fra kirkens p-plads. Kaffe, boller og morgensang i bussen.
- 11.00 Ankomst Balle Valgmenighed. Fortælling om kirken og valgmenighedens historie, herunder om det nye alterbillede af Anette Harboe Flensborg, som kirken fik i 2016. Derefter rundvisning og fortælling på friskolemuseet, der ligger på den anden side af vejen.
- 12.30 Afgang mod Vejle havn, hvor vi spiser en god frokost på Restaurant Remouladen med udsigt over vandet. Derefter tid til at gå en tur og strække benene.
- 14.45 Afgang mod Aarhus, eftermiddagskaffe og sang i bussen.
- 16.00 Gudstjeneste ved Mikkel Crone Nielsen i Sct. Pauls kirke. Derefter vil Mikkel fortælle om kirken for os.
- 17.45 Afgang mod Ryslinge. Der serveres en bolle, et stk. kage samt frugt i bussen.
- 19.30 Ankomst Nazarethkirken Ryslinge



# Morgensang begynder igen!

Efter en lang sommerpause mødes vi fra september igen til morgensang hver anden fredag kl. 9.00.

Malene og Maria skiftes til at fortælle og vælge sange fra højskolesangbogen. Kom og begynd dagen med sang!

*Tid og sted: Fredag i lige uger kl. 9.00 i Nazarethkirken.*

*Første gang d. 9. september kl. 9.00.*

*(OBS ingen morgensang i uge 42 pga. ferie)*

# Leonard Cohen- gudstjeneste

Søndag d. 25. september kl. 17.00  
med Brothers of Mercy

Den canadiske digter Leonard Cohen udforskede med sine tekster og sine sange grænseområdet mellem himmel og jord. Kærlighed til Gud og til Sandheden væver sig i Cohens mytisk-religiøse univers tæt sammen med kærlighed til Kvinden. Det er kærligheden, der med Cohens egne ord er »overlevelsens eneste drivkraft«.

Gudstjenesten følger Cohens forsøg på at nå både Gud og Kvinden med sit 'Hallelujah' i sange, der i musik og ord omfavner deres bibelske referencer. Disse vil blive læst op i løbet af gudstjenesten som optakt til et udvalg af Cohens sange, der samtidig sætter dem i et nyt lys.

Brothers of Mercy er: Sune Liisberg (bas), Carsten Tranberg-Krab (guitar)

og Peter Danielsen (vokal og guitar). Bandet har i over 20 år optrådt i hele landet med personlige fortolkninger af Leonard Cohens sange.

De to sognepræster og idéhistorikeren har spillet en lang række koncerter i kirker, caféer, fængsler og festivaler.

Ud over at optræde med Leonard Cohen fortolkninger har de tre udgivet 2 cd-er, med egne sange som »The Great Event« og en enkelt cd med Cohen-fortolkninger.

*Tid og sted: Søndag d. 25. september kl. 17.00 i Nazarethkirken*

*Efter gudstjenesten serveres der et glas vin eller en vand.*



*Brothers of Mercy.*

## Frivilligkorps

I løbet af et år er der rigtigt mange praktiske opgaver i frimenigheden, som ansatte og bestyrelse ikke selv kan nå at varetage. Vi har allerede et velfungerende bagerlaug, som bager boller og kager til mange af vores arrangementer. Vi kunne på tilsvarende vis tænke os at samle en flok frivillige, der vil gå til hånde, når de forskellige opgaver opstår.

Et korps af frivillige, som kan byde ind med deres hjælp alt efter evner og interesser. Alt efter, hvad I byder ind med, så laver vi nogle laug, fx for havehold, rengøring (ikke den daglige), bagning, madlavning, praktiske opgaver i kirken, hjælp med kørsel til og fra kirke, medlemspleje og meget andet.

En sidegevinst ved sådan et frivilligkorps er, at det uden tvivl vil styrke menighedens fællesskab. Det bliver nemt at lære andre fra menigheden at kende, og desuden vil det helt sikkert være både sjovt og hyggeligt at være sammen om havearbejde, madlavning eller andet.

Skriv en mail eller ring til Ulla Haslund fra bestyrelsen eller til Maria, hvis du vil være med. Angiv gerne, hvad du kunne tænke dig at være med i. Så opretter vi nogle forskellige laug med en tovholder for hver gruppe. Vi glæder os til at høre fra jer!

Ulla: ullahaslund@hotmail.com,  
tlf. 5074 6911

Maria:  
praesten@ryslingefrimenighed.dk,  
tlf. 2119 1866

## Kor-lørdag



Syng i kor med andre - for en dag!  
Frimenigheden inviterer til en kordag for alle jer, der elsker at synge!

Det bliver **lørdag den 8. oktober kl. 10 – 16.30 i Nazarethkirken.**

Dagen er for dig, der kan synge en sang, så andre end du selv kan genkende den! Har du korerfaring er det en fordel! Vi håber især på, at teenagere og unge voksne melder sig til dagen! Midaldrende og ældre voksne er også velkomne.

Vi vil synge flerstemmige sange, så skriv på din tilmelding, om du er sopran, alt, tenor eller bas.

Tilmeld dig til organist Birgit, der tager korledertjansen denne dag, på birgit@cbmadsen.dk eller sms til 2962 1153.

Skriv dit navn, adresse, mailadr., tlf.nr., stemmetype, og om du er under eller over 30 år gammel. (Hvis du synes, du vil skrive din præcise alder, er du selvfølgelig velkommen til det).

*Tilmeldingsfrist: 1. september.*

Det er gratis at være med.

Tag madpakke og drikke med.

Måske vil nogen bage en kage til eftermiddagskaffen? Giv gerne besked om det sammen med din tilmelding.

Vi slutter dagen med en lille »koncert« i kirken kl. 16 med de sange, vi har nået at lære i løbet af dagen. Her er venner og familie velkomne til at komme og lytte med.



# Læs bogen, se filmen, hør foredraget

Når det bliver efterår og temperaturen falder, dagene bliver kortere og regnen trommer på ruden, så er der ikke noget bedre end at tænde stearinlys og sidde i sin yndlingsstol med en god bog. Og nu får du muligheden for at dele din læseoplevelse med andre, se bogen som film samt høre et godt foredrag om emnet.

Kort sagt: *Læs bogen, se filmen, hør foredraget.*

Ryslinge Frimenighed er blevet oprettet som læseklub på Ringe Bibliotek, og derfor kan man fra d. 2. oktober hente et eksemplar af den bog, vi skal læse, hos Maria – med mindre man allerede har den stående i reolen. Det er *Pagten* af Thorkild Bjørnvig.

*Pagten* er Thorkild Bjørnvigs mest læste bog, og måske den bedste. Heri beskriver han den aftale eller 'pagt', som han som 32-årig, i 1950, indgik med Karen Blixen, hvor han tilbød »at tjene Dem i den Tid, der er tilbage«. *Pagten* er et fascinerende dobbeltportræt af ham selv og Blixen, og et ligeså fascinerende billede af 1950'ernes toneangivende generation af mandlige forfattere og kunstnere, der bl.a. omfattede forfatteren og forlæggeren Ole Wivel og Louisianas stifter, Knud W. Jensen.

Bogen er for nylig blevet filmatiseret af Bille August. Filmen har fået flotte anmeldelser og har Birthe Neumann og Simon Bennebjerg i hovedrollerne.



*Birthe Neumann som Karen Blixen og Simon Bennebjerg som Thorkild Bjørnvig i Bille Augusts filmatisering af Pagten.*

*Onsdag d. 2. november kl. 17.00 mødes vi i salen og taler sammen om, hvad vi har fået ud af at læse bogen. Der serveres en sandwich samt drikkevarer kl. ca. 18.30. Derefter indretter vi salen til biograf, fylder snacks i skåle og ser filmen. Til sidst er der en halv times tid til sammen at sætte bog og film i forhold til hinanden, inden vi slutter aftenen kl. ca. 22.00.*

Det er muligt at deltage i hele arrangementet, også selvom man ikke har fået læst (hele) bogen.

*Tid og sted: Onsdag d. 2. november kl. 17.00 i salen*

*Sandwich, drikkevarer, div. snacks: kr. 60,-*

*Tilmelding (af hensyn til forplejning) til Maria senest d. 30. oktober.*

Læsekreds og filmaften følges op af vores

## Adventsmøde

Onsdag d. 30. november kl. 19.30  
i salen.



Her vil David Bugge, lektor i teologi ved Aarhus Universitet, fortælle for os om *Karen Blixen og kristendommen*.

Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed. Ofte kan hun rase mod det, hun nedsættende kalder de kristnes 'forløsning under narkose', hvor der intet ydes fra det menneskes side, der frelses. Andre steder giver hun derimod en positiv fremstilling af netop den uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der »deklarerer almindelig amnesti«.

I en let tilgængelig form præsenterer foredraget Blixens tvetydige forhold til kristendommen, ligesom foredraget viser, hvordan samtidige skikkelser som Martin A. Hansen, Ole Wivel og ikke mindst Thorkild Bjørnvig gøres til aktører i Blixens liv og værk.

*Tid og sted: Onsdag d. 30. november kl. 19.30 i salen.*

*Kaffe og hjemmebag: kr. 40,-*

*Man kan sagtens komme til adventsmødet uden at have deltaget i læsekreds og filmaften.*

## Kalender

### 21. august

Udflugt og gudstjeneste ud-af-huset

### 4. september

Fællesgudstjeneste og foredrag med Benedicte Hammer Præstholm

### 9. september

Morgensang v/Maria

### 10.-11. september

Konfirmandlejr

### 23. september

Morgensang v/Malene

### 25. september

Leonard Cohen-gudstjeneste med Brothers of Mercy

### 2. oktober og frem

Bogen *Pagten* kan hentes hos Maria

### 7. oktober

Morgensang v/Malene

### 8. oktober

Kor-lørdag

### 21. oktober

OBS ingen morgensang pga. efterårsferie

### 27. oktober

Jazzkoncert i salen med Snorre Kirks Kvartet

Læs mere i næste blad

### 2. november

Læsekreds og filmaften

### 4. november

Morgensang v/Maria

### 13. november

Kirke, kaffe og fortælling med frokost og sangtime

Læs mere i næste blad

### 30. november

Adventsmøde med David Bugge

# Frimenighedens sal Kirkebil:

I forbindelse med begravelse eller bisættelse er det muligt at låne salen til en efterfølgende reception.

Henvendelse skal ske til Lene Buk på tlf. 21 62 67 95.

Kirkebil: – kan benyttes til gudstjenester og arrangementer mod en egenbetaling på kr. 30,-. Kirkebilen skal bestilles dagen forinden før kl. 16.00.

Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15

---

## Ansatte

---

### *Præst:*

Maria Louise Odgaard Møller,  
Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge.  
Tlf.: 21 19 18 66  
praesten@ryslingefrimenighed.dk

### *Graver:*

Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44  
loneholmegaard@hotmail.com  
Henvendelse om begravelse og gravsted.

### *Organist:*

Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53  
birgit@cbmadsen.dk

### *Regnskabsfører:*

Lone Rosager Poulsen  
Dronningemaen 27B 2. th.  
5700 Svendborg  
Tlf.: 22 16 98 61  
mail@rosagerregnskab.dk

### *Kirketjenere:*

Anna Duve tlf. 61 41 95 51  
Alberte Østertoft tlf. 42 80 26 70

### *Kirkesangere:*

Heike Pohl Malmros  
tlf. 28 91 92 84

Marlene Schmidt Larsen  
tlf. 42 79 86 02

### *Rengøring i sal:*

Anna Duve og Alberte Østertoft

---

## Frimenighedens bestyrelse

---

Formand: Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe, Tlf. 51 96 97 34

Email: formanden@ryslingefrimenighed.dk

Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27

Kasserer: Svend Aage Tujær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup  
Tlf. 51 26 93 96, Email: kasserer@ryslingefrimenighed.dk

Hanne Ravn Rasmussen

Ulla Haslund

Lise Charlotte Petersen

Mette Marslund

1. suppleant: Eske Rauer

2. suppleant: Torben Vind Rasmussen

## GUDSTJENESTER

### Juli

Søndag 3. juli kl. 11.00  
3. søndag efter trinitatis

Søndag 10. juli kl. 11.00  
4. søndag efter trinitatis  
Malene Rask Aastrup

Søndag 17. juli kl. 9.30  
5. søndag efter trinitatis  
Malene Rask Aastrup

Søndag 24. juli kl. 11.00  
6. søndag efter trinitatis

Søndag 31. juli  
Ingen gudstjeneste

### August

Søndag 7. august kl. 11.00  
8. søndag efter trinitatis  
Mette Marslund

Søndag 14. august kl. 9.30  
9. søndag efter trinitatis

Søndag 21. august  
Gudstjeneste ud af huset  
Sct. Pauls kirke, Aarhus,  
kl. 16.00  
Læs mere inde i bladet

Søndag 28. august kl. 9.30  
11. søndag efter trinitatis

### September

Søndag 4. september kl. 14.00  
12. søndag efter trinitatis  
Fællesgudstjeneste og  
foredrag  
Læs mere inde i bladet

Søndag 11. september kl. 9.30  
13. søndag efter trinitatis  
Konfirmanderne medvirker

Søndag 18. september kl. 9.30  
14. søndag efter trinitatis  
Malene Rask Aastrup  
(Valgmenighedens  
høstgudstjeneste)

Søndag 25. september kl. 17.00  
15. søndag efter trinitatis  
Leonard Cohen-gudstjeneste  
Læs mere inde i bladet

### Oktober

Søndag 2. oktober kl. 11.00  
16. søndag efter trinitatis  
Høstgudstjeneste

### Ferie

Jeg holder sommerferie d. 4.-17. juli, hvor Malene Rask Aastrup passer embedet, og igen d. 25. juli-7. august, hvor Mette Marslund passer embedet. Jeg er så heldig, at jeg skal med Ryslinge Friskoles 9. klasse (og dermed også med mine to ældste døtre) til Marokko en uge i september, hvor jeg derfor holder ferie. Det er d. 17.-24. september, hvor Malene Rask Aastrup passer embedet. Malene Rask Aastrup kan kontaktes på tlf. 2830 5332. Mette Marslund kan kontaktes på tlf. 2371 6568.

*Maria Louise Odgaard Møller*